

LES 13 – JOZUA LEIDT ISRAËL IN HET BELOOFDE LAND

Jozua 1 - 11

THEMA: Het aantonen dat het bezitten van God's zegeningen afhangt van het grijpen van dat wat God's Woord belooft.

Met onze zwaarden en schilden, gaan we veldslagen leveren terwijl we op de BELOFTEWEG reizigen. Je zult het geheim leren van hoe je de zegeningen van het christelijke leven kunt krijgen en hoe hiervan te genieten.

Mozes, de trouwe dienaar van God, stierf en God begroef hem. Deuteronomium 34:5,6. Een nieuwe leider, Jozua, werd aangesteld om Israël in het BELOOFDE LAND te leiden. Jozua had zijn geloof in Kades laten zien toen de ongelovige verspieders hadden gevreesd om het land in te gaan. Gedurende de 40 jaar van zwerven in de woestijn, was de oude generatie van Israël gestorven (behalve Kaleb en Jozua) en moest Jozua de nieuwe generatie leiden in de verovering van het land. God sprak tot Jozua en gaf hem concrete beloftes:

- "Elke plaats die uw voetzool betreden zal, heb Ik u gegeven, net zoals Ik tot Mozes gesproken heb." Jozua 1:3.

- "... Net zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten." Jozua 1:5.

- "Alleen, wees sterk en zeer moedig; dat gij waarneemt te doen naar de ganze wet, die Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb Ik u niet geboden? Wees sterk en moedig! Beef niet en wordt niet angstig, want de Here uw God is met u, overal waar gij gaat." Jozua 1:7-9.

Jozua's succes hing af van zijn geloof en zijn gehoorzaamheid aan het wetboek. Israël kwam dicht bij de eerste grote stad, Jericho. Jozua stuurde twee verspieders vooruit. De verspieders kwamen in het huis van Rachab, die hun van de dood redde. Zij beloofden haar dat ze zou worden gered wanneer de stad zou worden veroverd. Daarvoor moest ze een koord van scharlakendraad binden aan het venster waardoor ze hen had neergelaten. Hetzelfde koord waarmee de verspieders ontsnapten. Jozua 2. Het koord van scharlakendraad is een beeld van redding door het vergoten bloed van de Here Jezus Christus.

Vervolgens bereidde Israël zich voor om tegenover Jericho, de rivier de Jordaan over te steken. Priesters zouden de ark van het verbond voor het volk uitdragen. Toen de voeten van de priesters, die de ark droegen, in de oever van het water ingedompeld waren, bleven de wateren, die van boven afkwamen, staan en rezen op een hoop. En die wateren, die naar de zee van het vlakke veld, de Zoutzee, afliepen, werden volledig afgesloten.

En terwijl geheel Israël op het droge overtrok, stonden de priesters, die de ark van het verbond van de Here droegen, stevig op het droge in het midden van de Jordaan. Jozua 3:14-17. Daarna, in het zesde hoofdstuk van Jozua, werd Israël aanwijzingen gegeven voor de verovering van Jericho. De krijgslieden moesten zes dagen lang één maal om de stad heengaan. Op de zevende dag moesten zij zeven maal om de stad heentrekken en moesten de priesters op de horens blazen. Na het horen van het geluid van de horens moest het gehele volk een luid gejuich aanheffen en zou de stadsmuur ineensstorten.



Bron: Sweet Publishing - alleen ter illustratie

Lijkt het niet een vreemde manier om een strijd te winnen? De inwoners van Jericho keken angstig toe hoe de Israëlieten om de stad heen trokken zonder te praten. God wil dat wij leren dat Zijn wegen niet onze wegen zijn. Hij wil dingen gedaan hebben zodat Hij de eer krijgt en niet de mens. We vragen onszelf een aantal vragen.

Wat maakte dat de muren van Jericho ineensstorten? Geloof in God en gehoorzaamheid aan Zijn gebod of Woord. Hebreeën 11:30.

Wat redde Rachab? Geloof in God en gehoorzaamheid aan Zijn Woord zoals Hij dat sprak via de verspieders die zij met vrede had ontvangen. Hebreeën 11:31.

Wat maakte Jozua succesvol? Geloof in God, zijn onzichtbare Kapitein. Hij toonde zijn geloof door de bevelen van zijn Kapitein op te volgen. Het wetboek mocht niet uit zijn mond wijken. Hij vertrouwde en gehoorzaamde God ook al leken de bevelen vreemd.

Wat zal ons, die op GENADE LUCHTHAVEN leven, succes brengen? Wij, gelovigen in Christus, hebben ook een strijd te strijden en een 'beloofd land' terwijl we op *DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN* reizen. Er zijn dingen op te merken over onze strijd:

1. Ons 'beloofde land' zijn de hemelse gewesten in Christus. Efeziërs 1:3, 1:20 en 2:6. Door het geloof zijn wij, gelovigen in Christus, niet meer van deze wereld of in haar sfeer van zondigheid en rebellie. Wij zijn gered van de geestelijke dood en ons is geestelijk leven gegeven om in Christus Jezus in de hemelse gewesten te zijn.
2. Onze vijanden zijn de overheden, de machten, de wereldbeheersers van deze duisternis en de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12.
3. Onze overwinning wordt bereikt door het geloof in het Woord van onze Kapitein, de opgestane Here Jezus Christus. Hij gaf ons het evangelie van de genade van God door de apostel Paulus: "Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven, en Hij is op de derde dag opgewekt, naar de Schriften." 1 Korinthiërs 15:3,4. Door op deze boodschap van de waarheid te vertrouwen zullen wij van de hel gered worden. Wij tonen ons geloof door de instructies van de apostel Paulus te gehoorzamen. Dit zal de vrucht van de Heilige Geest voortbrengen: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, enz. Galaten 5:22,23. Onze vijanden zullen proberen om ons te weerhouden van deze dingen te genieten, maar als we zoals Jozua doen en God gehoorzamen, zal God zeker trouw zijn en ze ons geven.

Het is triest om te melden dat Israël, na de strijd om Jericho, het land Kanaän nooit volledig veroverde omdat ze het Woord van God niet volledig gehoorzaamden. Echter ze gingen naar binnen en verdeelden het land zoals God geboden had.

Ben je niet gered vandaag? Als dat zo is, ben je net als Rachab, levende op een plaats welke tot vernietiging is gedoemd. Maar je kunt net als Rachab door het geloof worden gered worden. Je toont jouw geloof door te bekennen dat Christus jouw Redder is. Daarna kun je anderen van jouw familie in Christus in veiligheid brengen, net zoals Rachab haar familie in haar huis bracht en hun van de vernietiging redde. Hoe? Door hen het evangelie van de genade van God te vertellen.

GEHEUGENVERS: "Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig! Beef niet en wordt niet angstig, want de Here uw God is met u, overal waar gij gaat." Jozua 1:9.

LES 13 – WERKBLAD

1. Wie werd de Israëlische leider nadat Mozes stierf? Jozua 1:1-2. _____.
2. Waarom werd hij benoemd? Deuteronomium 34:9 _____

_____.
3. Welke drie speciale beloften deed God aan Jozua?
Jozua 1:3 _____.
Jozua 1:5 _____.
Jozua 1:8 _____
_____.

Kies het juiste woord om de volgende beweringen compleet te maken:

4. Jozua's succes hing af van (hard werk / gehoorzaamheid / goede organisatie).
Jozua 1:8.
5. Het was door (bidden / vechten / geloof / duwen) dat de muren van Jericho
ineenstorten. Hebreeën 11:30
6. Rachab werd gered omdat ze (goed was / slecht was / de Wet hield / geloof had).
Hebreeën 11:31.

De ervaring van degenen die nu in de bedeling van genade leven, is in vele opzichten als de
ervaring van de Israëlieten. Vul de lege plekken hieronder in volgens de Schriften.

7. Israel had vele beloofde fysieke zegeningen in het land Kanaän en wij hebben vele
beloofde geestelijke zegeningen in _____. Efeziërs 1:3.
8. Israel's vijanden waren de volken die het land Kanaän bezitten en onze vijanden zijn
_____ in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12.
9. Overwinning voor Israël hing af van geloven en gehoorzamen, en overwinning voor ons
hangt af van _____. Efeziërs 6:13-17.
10. Schrijf Jozua 1:9 op: _____

_____.