

LES 14 – VAN BELOFTEWEG NAAR KONINKRIJKSBOULEVARD

1 Samuël 8 – 2 Samuël 6

THEMA: De dwaasheid tonen als iemand zelf zijn leven wil besturen.

“Geef ons een koning om ons te richten.” zeiden de oudsten van Israël, “stel nu een koning over ons aan om ons te richten, gelijk alle volken.” Met deze eis verwierpen de Israëlieten de Here God als hun Koning en kozen een man om hen te richten. 1 Samuël 8:5-7. Zij wilden een koning die ze konden zien. Zij waren moe van het wandelen in het geloof en van het vertrouwen op de beloften van God. Dwaze Israëlieten. 1 Samuël 10:18,19. Zij begrepen niet wat een verdriet dit verzoek, om een man om over hen te heersen, zou brengen. 1 Samuël 8:10-22.

Herinner je nog ons vers over de weg van het leven en de weg van de dood uit les 1? Wij hebben vele voorbeelden gezien van mensen die voor de ene of de andere weg kozen. Niet alleen gaat het leven op aarde over het kiezen van de weg van het eeuwige leven of van de eeuwige dood. Het gaat ook over het kiezen van de juiste weg om God hier op aarde te dienen na het kiezen van de weg van het eeuwige leven. Vandaag zullen we lezen over twee koningen, één die koos om God niet te dienen via de juiste weg en de ander die dit wel deed.

In Handelingen 13:18 vertelt de apostel Paulus ons dat God gedurende ongeveer 40 jaar Israël in de woestijn verzorgde. Na zeven volken te hebben uitgeroeid in het land Kanaän, gaf Hij hun land ten erfdeel. Daarna gaf Hij hun richters tot op Samuël, de profeet. In het boek Richteren lezen we hoe deze richters problemen in Israël beoordeelden. Ook hoe zij vochten en het volk van de slavernij door haar vijanden redden die hen van alle kanten onderdrukten. Dit alles duurde ongeveer 450 jaar. Handelingen 13:19,20. In die tijd waren er vele periodes van grote zonde, het breken van de wet en afgoderij. En nu door een man te eisen om koning over hen te worden, beging Israël een andere zonde.

De eerst gekozen koning heette Saul. Hij was knap en lang. 1 Samuël 9:2. Hij was een lust voor de ogen van de mensen en dus juichte het gehele volk en riep, “Lang leve de koning!”. 1 Samuël 10:24. Maar God was niet blij toen hij naar het hart van Saul keek. We zullen zien hoe Saul zijn acties lieten zien wat er in zijn hart was.

Op de tekening zie je een bocht in de weg waar BELOFTEWEG veranderd in KONINKRIJKSBOULEVARD. Toen Saul koning werd, leidde hij het volk tegen hun vijanden, de Filistijnen. De Israëlieten hadden grote angst. Saul wist dat hij zeven dagen op Samuël moest wachten zodat deze het brandoffer en de vredeoffers kon offeren. Maar Saul kon niet wachten en besloot om zelf met het offeren te beginnen. Zodra hij klaar was met het offeren van het brandoffer kwam Samuël. Veroordelende woorden werden gesproken: “Gij hebt dwaas gehandeld; ... nu zal uw koningschap niet voor altijd duren.

De Here heeft Zich een man uitgezocht naar Zijn hart ..." 1 Samuël 13:1-14. Saul was weer ongehoorzaam na de strijd met de Amalekieten. Hij vernietigde niet alles zoals hem was bevolen. 1 Samuël 15:1-23. En daarom verwierp God Saul als koning.

Nu koos God een andere man naar Zijn hart zoals Hij had beloofd. 1 Samuël 16:7. Zijn naam was David. Samuël zalfde hem. David werd Sauls wapendrager. 1 Samuël 16:21. Nu zullen we zien hoe David zijn acties laten zien wat er in zijn hart was.



Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van 1 Samuël 17:49

In 1 Samuël 17 lezen we het hele verhaal hoe David de reus Goliath, de kampvechter van de Filistijnen, doodde. David toonde zich moedig, nederig, loyaal, een man van geloof die alle eer aan God gaf. 1 Samuël 17:37, 45-46.

Koning Saul werd jaloers en wilde zijn troon niet aan David geven. In feite, Saul probeerde David te doden. 1 Samuël 18:1-14. Uiteindelijk moest David voor zijn leven rennen en zich gedurende verschillende jaren verstoppen. Maar God was met hem en bewaarde hem.

David had de weg van het geloof gekozen om God te dienen. Saul, aan de andere kant, zakte lager en lager tot hij uiteindelijk naar een waarzegster ging om advies te vragen. 1 Samuël 28:7-19. Dit was tegen de wet vermeld in Leviticus 19:31. De waarzegster werd op de een of andere manier gebruikt om Saul over zijn spoedig komende dood te vertellen. Daarvoor had Saul al moeten toegeven: "Ik heb dwaas gehandeld" 1 Samuël 26:21. Hij had de weg gekozen die *voor de mens recht leek* maar die de weg van de dood bleek te zijn.

Na Saul zijn dood regeerde David 40 jaar. 2 Samuël 5:4. Dit was dezelfde tijd dat Saul koning over Israël was. Handelingen 13:21. In 1 Samuël 13:1 lezen we dat Saul twee jaar over Israël regeerde. Hoe verklaren we dit verschil? Na twee jaar werd Saul als koning verworpen in een geestelijke betekenis (1 Samuël 15:23), maar hij bleef koning in een nationale betekenis voor 40 jaar. David was 30 jaar oud toen hij koning werd (2 Samuël 5:4), dus hij werd geboren in het 10^e jaar van Saul's regering. Wij weten dat Jonathan, Saul zijn zoon, de bezetting van de Filistijnen versloeg in het begin van zijn vaders regering. 1 Samuël 13:3. Hij moest toen minstens 20 jaar oud zijn geweest. Numeri 1:3. Dus Jonathan was ongeveer 30 jaar oud toen David werd geboren. Als David 15 jaar oud was toen hij Goliath doodde, zou Jonathan 45 jaar oud zijn op het moment dat hij en David hun vriendschap vormden.

Jonathan was waarschijnlijk één van de meest geestelijke en rechtschapen mannen die ooit op aarde leefden. Hoewel hij de volgende in lijn voor de troon was, aanvaardde Jonathan het woord van God dat David de volgende koning zou zijn (iets dat zijn vader Saul nooit accepteerde). Terwijl daarentegen andere mannen zouden moorden voor een kans om koning te worden, deed Jonathan afstand van de troon ten gunste van David. Jonathan en David waren gelijkgezinde, gelijkgelovige en beste vrienden die van elkaar hielden.

Koning Saul staat voor de Oude Ik (oude natuur) van de mens die altijd een dwaas maakt van hen die hieraan toegeven. Koning David staat voor de nieuwe geestelijke natuur waaraan we ons zouden moeten toegeven nadat we op de Here Jezus Christus vertrouwen als onze persoonlijke Redder van het naar de hel gaan.

Christus werd wijsheid van Godswege voor ons (1 Korinthiërs 1:30), en Zijn naam is Wonderbare Raadsman (Jesaja 9:5). Spreuken 12:15 vertelt ons: "De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs."

Net zoals Saul David verschillende keren probeerde te vermoorden, zo probeert ook de oude natuur altijd de nieuwe natuur te doden. Aan welke ga jij je toegeven de rest van jouw leven hier op aarde? Ga je dwaas of wijs zijn? Christus wil jouw Wonderbare Raadsman zijn. Het is wijs om jouw leven aan Hem toe te geven.

GEHEUGENVERS: "De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs." Spreuken 12:15.

LES 14 – WERKBLAD

1. Waarom heet de *VERKEERSWEG VAN HET LEVEN* nu *KONINKRIJKSBOULEVARD*?
1 Samuël 8:5-6. _____.

Wat waren Saul zijn drie grote stappen naar beneden van zijn ereplaats als Koning?

2. 1 Samuël 13:13 _____

3. 1 Samuël 15:23 _____

4. 1 Samuël 28:7 _____

Wat waren de drie grote dingen in David waaruit bleek dat hij het waard was om Koning te zijn?

5. 1 Samuël 16:7 _____

6. 1 Samuël 17:45 _____

7. 1 Samuël 18:5 _____

8. Volgens Spreuken 12:15, waarom zou je zeggen dat Saul een dwaas was?

9. Hoe kunnen we wijsheid hebben? 1 Korinthiërs 1:30 _____

10. Schrijf Spreuken 12:15 op: _____

