

## LES 24 – PAULUS, DE PILOOT VAN REDDINGSVLIEGTUIG

### Brieven van Paulus

**THEMA:** Het aantonen van de verantwoordelijkheid van de gelovige om iedereen duidelijk te maken wat de bedeling/de administratie/het rentmeesterschap van de verborgenheid van Efeziërs 3:9 is.

De laatste keer waren we gebleven bij een groot STOP-bord wat over de KONINKRIJKSE VERKEERSWEG was geplaatst en waar we naar de glorieuze GENADE VERKEERSWEG afsloegen. Wat maakt de GENADE VERKEERSWEG anders dan de andere wegen die we hebben bereisd op *DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN*? Paulus werd gekozen om over *geheimenissen, of verborgenheden* te schrijven zoals God deze aan hem openbaarde. Zijn brieven worden de Brieven van Paulus genoemd. Ze zijn in principe vernoemd naar steden of gebieden waar gelovigen zich bevonden die Paulus wilde bedienen of die hij had bediend, of naar namen van individuele gelovigen aan wie hij schreef.

Op een dag kwam een man genaamd Tychicus bij de gemeente in de stad Éfeze, met een brief aan de gelovigen, een brief van de apostel Paulus, die in de gevangenis zat. Wij baseren dit op Efeziërs 6:21-22: “Opdat ook u mijn omstandigheden weet, hoe het met mij gaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles bekend maken; daarom juist heb ik hem naar u toe gezonden, opdat u onze omstandigheden weet en hij uw harten vertroost.” Toen de gelovigen deze brief lazen, vonden zij hierin nieuwe en prachtige waarheden geopenbaard. In het vierde hoofdstuk schrijft Paulus over de **ZEVEN EENHEDEN**, die voor alle gelovigen in Christus zeer belangrijk zijn om te weten. Wij zouden *alle zeven eenheden* moeten onthouden zoals ze in Efeziërs 4:4-6 worden gevonden:

1. **ÉÉN LICHAAM.** Niet langer is er eerst de Jood, maar nu worden Joden en heidenen, op het moment dat ze gered zijn, leden van *één Gemeente, één Lichaam*, met Christus als het Hoofd. Op de tekening kun je het LICHAAM VAN CHRISTUS in de hemelse gewesten zien, alwaar Christus is gezeten, en toen wij, gelovigen in Christus, een deel van Zijn Lichaam werden, kwamen we mede te zitten in de hemelse gewesten met Hem. Efeziërs 2:6, 13-16.
2. **ÉÉN GEEST.** De Heilige Geest doopte ons in de dood van Christus toen wij geloofden in de dood, begravenis en opstanding op de derde dag van onze Here en Redder Jezus Christus. Hij rees ons ook op met Christus om in de hemelse gewesten te zitten, en verzegelde ons veilig en eeuwig in Christus zodat niets ons van Hem kan scheiden. Efeziërs 1:13; Romeinen 8:38-39. We moeten begrijpen dat we deze geestelijke zegeningen al hebben ook al leven we hier op aarde nog in onze fysieke lichamen.

3. **ÉÉN HOOP VAN ONZE ROEPING.** De Gezegende Hoop is dat de Here Zelf in een ogenblik alle leden van Zijn Lichaam, dood of levend, zal oproepen, om voor altijd met Hem te zijn. Wij maken gebruik van een vliegtuig op GENADE LUCHTHAVEN om HET LICHAAM VAN CHRISTUS te vertegenwoordigen, en deze zal op een dag worden opgenomen om voor altijd met Christus te zijn. In zeer korte tijd, sneller dan een knipoog, zullen onze lichamen worden veranderd om net zo te zijn als die van onze glorieuze Here Jezus Christus. Titus 2:13; 1 Thessalonicensen 4:13-17; 1 Korinthiërs 15:51-54.
4. **ÉÉN HERE.** Onze Here Jezus Christus is Degene die ons liefhad en Zichzelf voor onze zonden gaf, die nu bidt en bemiddelt voor ons, en die we in alles moeten verheerlijken. Galaten 1:4; Romeinen 8:34; 1 Korinthiërs 10:31.
5. **ÉÉN GELOOF.** Dit is het lichaam van de waarheid welke aan Paulus werd geleverd door de Here Jezus Christus voor de Gemeente van God welke HET LICHAAM VAN CHRISTUS is. Efeziërs 3:2-10; 1 Korinthiërs 12:27.
6. **ÉÉN DOOP.** Dit is de doop van de Geest welke ons in HET LICHAAM VAN CHRISTUS doopt en ons leden van haar maakt. 1 Korinthiërs 12:13. Christus heeft vele leden van Zijn Lichaam, net zoals jij handen, voeten, armen hebt, maar ze werken allemaal samen onder leiding van Christus het Hoofd. Romeinen 12:5; Kolossenzen 1:18.



7. **ÉÉN GOD EN VADER VAN ALLEN.** God wordt onze Vader, want wij zijn één met Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Wij, gelovigen in Christus, zijn ook medeërfgenamen met Hem. Efeziërs 1:11, 3:6.

Zie je nu waarom dit zo'n glorieus deel van *DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN* is? Het *één met Christus* zijn gemaakt, een deel van Hem worden, en alles door genade, is zeker iets waarvan geen van de heiligen in andere bedelingen wisten. Efeziërs 3:5.

Hoe denk je dat mensen zouden moeten handelen die deel van Christus zijn en zonen van God worden genoemd (Galaten 3:26)? Paulus vertelt ons dat we als heiligen moeten wandelen. Wij moeten onze gedachten/aandacht concentreren op de dingen die boven zijn, ook al is onze wandel hier op aarde. Kolossenzen 3:2. Vooral in Efeziërs 4:17-32 en Kolossenzen 3 worden we onderricht hoe die wandel zou moeten zijn.

Wij horen zo te wandelen dat de mensen om ons heen weten dat wij de zonen van God zijn. Een ding is zeker – ons staan voor de waarheid zal weinig betekenen als ons gedrag niet met onze getuigenis overeenkomt. In Efeziërs 2:1-2 herinnert de apostel ons dat we eens “dood waren in onze overtredingen en zonden, waarin we vroeger hebben gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld...” Maar in Romeinen 6:4 zegt hij dat we zijn opgewekt om “in nieuwhed van leven” te wandelen. Nadat we zijn gered, hoort er een radicale verandering in ons gedrag te zijn. Als dit er niet is, dan is er de nodige twijfel over iemands opstanding tot “nieuwhed van leven” en over iemands redding van de eeuwige dood.

Wij zijn schuldenaars – naar de Geest, die in ons woont, niet aan het vlees. Met de Geest in ons om ons te helpen, is het niet gerechtvaardigd om te klagen over onze zwakheid, of om onze zonden te verontschuldigen door te zeggen: “De geest is gewillig, maar het vlees is zwak” of “Ik ben uiteindelijk maar een mens”. In tijden van verzoeking is over het algemeen de vraag of we echt *verlangen* om te overwinnen, want bevrijding is door genade, middels het geloof. Het is *niet* waar dat het voor de gelovige niet mogelijk is om te zondigen, maar het is een gezegende waarheid dat in elke situatie, het voor hem/haar mogelijk is om niet te zondigen. En als we echt verlangen om op elk moment van verleiding van de zonde bevrijd te worden, dan is de Geest er om te helpen. Romeinen 8:12-15.

Vandaag de dag staan de Jood en de heiden op hetzelfde niveau en horen als *één*, dus zonder verschil, in de gemeenschap van God binnen te treden. De redding is gratis en kan worden verkregen door in de Here Jezus Christus te geloven als de *enige Redder van de eeuwige dood en zonde*. Onmiddellijk na Jezus Christus te hebben vertrouwd als jouw persoonlijke Redder van het naar de hel gaan, wordt je door de Heilige Geest gedoopt om een lid van het hemelse LICHAAM VAN CHRISTUS te worden

**GEHEUGENVERS:** “Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt.” Efeziërs 2:8-9.

