

LES 7 – EEN BRUILOFT OP DE BELOFTEWEG

Genesis 24

THEMA: Het aantonen van de innigheid van de gelovige met Christus nu en voor altijd.

Wij vinden het allen fijn om bruiloften bij te wonen. Op een bruiloft feesten we met de twee mensen die zo gelukkig zijn dat ze hun harten en levens in liefde verenigen. Geloof je dat God mensen leidt in het kiezen van hun levenspartners? Hij leidt degenen die Zijn instructies volgen en degenen die op Zijn beloftes vertrouwen welke aan ons zijn gegeven door de apostel Paulus.

De apostel Paulus leert ons dat wij, die in de bedeling van genade leven en die gelovigen zijn, niet met ongelovigen moeten trouwen. Hij doet dit in 2 Korinthiërs 6:14,15: “Gaaf niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En welke overeenstemming heeft Christus met Belial? En welk deel heeft een gelovige met een ongelovige?” En hij belooft ons in Romeinen 8:28: “Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar Zijn voornemen zijn geroepen.”

Terwijl we op de BELOFTEWEG reizigen zullen we vandaag zien hoe God leidde in het vinden van een vrouw voor Izaäk. Daarna gaan we een bruiloft bijwonen ook al is deze heel anders dan onze bruiloften vandaag de dag.

Na verloop van jaren stierf Sarah en werd Abraham oud. Hij besloot dat het voor Izaäk tijd was om te trouwen. Abraham riep zijn vertrouwde knecht en liet hem zweren bij de Here, de God van de hemel en de God van de aarde, dat hij niet een vrouw voor Izaäk zou nemen te midden van de heidense Kanaänieten, maar dat hij naar Abraham's familie zou gaan (Genesis 24:2-4).

De knecht vertrok met 10 kamelen voor het dragen van voorraad en geschenken voor de vrouw die de echtgenote van Izaäk zou worden. Toen hij aankwam buiten de stad van Nahor, in Mesopotamië, stopte hij bij een waterput. Het was de tijd dat de vrouwen uitkwamen om water te putten. De knecht bidde voor begeleiding door God te vragen om hem zonder twijfel de juiste vrouw voor Izaäk te laten zien. Hij vroeg dat het de vrouw mocht zijn die voor hem water wilde putten en die tevens aanbood om ook zijn kamelen water te geven. Toen wachtte hij om God's antwoord te zien.

Spoedig kwam Rebekka en zij werd gevraagd om hem wat te drinken te geven. Onmiddellijk gaf ze hem water en ook putte zij water voor alle kamelen. Zij zei dat ze een

familieid van Abraham's broer Nahor was en dus voldeed zij aan alle eisen. De knecht boog zijn hoofd en aanbad de Here. Hij werd door Laban, de broer van Rebekka, uitgenodigd en ging hun huis binnen. Daar legde hij zijn missie uit en wat er bij de waterput was gebeurd.

Laban en Bethuel, Rebekka's vader, antwoordden: "Dit is een zaak van de Here; dus wij kunnen niets kwaads of goeds tot u spreken. Zie, Rebekka is voor uw aangezicht, neem haar en ga heen, en laat haar de vrouw van uw heer zijn zoon worden, zoals de Here heeft gesproken." De knecht gaf geschenken aan Rebekka's familie om hun de rijkdom en de positie van Izaak te bewijzen. Daarna aten en dronken hij en de mannen die bij hem waren, en zij overnachtten er.

De volgende dag wilde de knecht naar zijn heer teruggaan, maar Laban en Rebekka's moeder wilden dat Rebekka nog een dag of 10 zou blijven. Ze besloten om Rebekka te roepen en zeiden tot haar, "Wilt gij met deze man meegaan?" En zij zeide, "Ik zal meegaan." Zij had geen angst om naar een vreemd land en naar vreemde mensen te gaan omdat zij geloofde dat de God die de knecht had geleid ook voor haar zou zorgen.



Rebekka was niet bezorgd over de ongemakken tijdens de reis omdat ze vooruit keek naar de ontmoeting met degene die ze niet had gezien, degene wiens echtgenote zij zou worden. become.

En op een avond was Izaäk uitgegaan om in het veld te mediteren. Hij sloeg zijn ogen op en zag de kamelen aankomen. De knecht vertelde Izaäk alles en Izaäk bracht Rebekka in de tent van zijn moeder Sarah waar zij zijn vrouw werd. Dat was hun bruiloft. Izaäk hield van haar omdat hij wist dat God hem Rebekka als zijn vrouw had gegeven.

Op de één of andere manier lijken wij op Rebekka. Wij zijn in dit leven ook op reis naar een ontmoeting met Degene die we nog niet eerder hebben gezien. Maar onze ontmoeting zal in de lucht zijn. Daarom vertegenwoordigt REDDINGSVLIEGTUIG al degenen die alleen op Jezus Christus vertrouwen als hun persoonlijke Redder van de hel en die op Zijn commando vanuit de hemel wachten (1 Thessalonicensen 4:16). De Heilige Geest vertelt ons over Hem terwijl we reizen. Wij hebben hem niet gezien maar we houden van Hem en vertellen graag over Hem en lezen Zijn handleidingsboek, de Bijbel. Daarin vertelt Hij ons over onze geestelijke zegeningen en onze positie met Hem in de hemelse gewesten. Daar zullen wij voor altijd met Hem verenigd zijn. Efeziërs 1 en 2. Ondertussen, kunnen wij in gebed met Hem praten en Zijn ambassadeur zijn door het evangelie van de genade van God te verkondigen aan degenen die verloren gaan .

De bruiloft tussen Izaäk en Rebekka was een ongebruikelijke bruiloft. De meeste mensen willen een groot feest. Dit is goed zolang wij maar weten dat de sleutel voor een gelukkig huwelijk liefde en respect is. En met God's Woord op de eerste plaats.

GEHEUGENVERS: “Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar Zijn voornemen zijn geroepen.” Romeinen 8:28.

LES 7 – WERKBLAD

Beantwoord de vragen:

1. Welk reismiddel gebruikte Rebekka? Genesis 24:61. _____
2. Wat voor soort woning hadden Izaak en Rebekka? Genesis 24:67. _____
3. Wat voor geschenken ontving Rebekka?. Genesis 24:22. _____

4. Waar ontmoette de knecht Rebekka? Genesis 24:13. _____

Vul de ruimtes hieronder in om aan te tonen hoe de ondervinding van Izaak en Rebekka overeenkomt met onze ondervinding vandaag de dag in de bedeling van genade.

5. Izaak was uitgegaan en kwam Rebekka tegemoet. Christus zal neerdalen van de _____ om ons tegemoet te komen. 1 Thessalonicensen 4:16.
6. Rebekka bleef altijd bij Izaak. Wij zullen _____ bij Christus zijn. 1 Thessalonicensen 4:17.
7. Rebekka was een vertroosting voor Izaak. Wij horen elkaar te _____ met de belofte de Here in de lucht te ontmoeten. 1 Thessalonicensen 4:18.
8. Izaak hield van Rebekka en de Here Jezus Christus _____ van ons. Romeinen 8:37.
9. Rebekka keek vooruit naar de ontmoeting met Izaak terwijl ze reisde. Wij horen _____ te zien naar de ontmoeting met onze Here Jezus Christus terwijl we *De Verkeersweg van het Leven* bereizen. Titus 2:13.
10. Schrijf Romeinen 8:28 op: _____

