

DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 1

WAT IS DE BIJBEL?



Wat is de Bijbel? Eenvoudig gezegd, het is het Woord van God aan de mensheid. In de Bijbel geeft God uitleg over Zichzelf en leert ons over het leven, de dood en eeuwigheid. Degenen die de Bijbel geloven en in deze bedeling leven naar de instructies van de apostel Paulus, vinden innerlijke vrede.

Voltaire was een beroemde Franse filosoof en een atheïst. Hij stierf in 1778. Vóór zijn dood zei hij, dat in 100 jaar tijd niemand meer in de Bijbel zou geloven. Het huis van Voltaire was gelegen op "47 rue de Clichy, Parijs". De plaats is later gebruikt door het "Britse en

Buitenlandse Bijbelgenootschap" (gevestigd in Londen), daarna door het "Franse Bijbelgenootschap", en het wordt vandaag gebruikt door de "Franse Protestantse Federatie van Frankrijk" (Fédération Protestante de France). Twee honderd zes jaar na Voltaire, riep Ronald Reagan, de toenmalige president van de Verenigde Staten, het jaar 1983 uit tot "het jaar van de Bijbel."

"De Bijbel heeft de geschiedenis doorstaan omdat het antwoorden heeft op onze behoeften. Miljoenen mensen zijn op zoek naar een betrouwbare stem van

gezag. Ze weten dat ze niet kunnen vertrouwen op verdragen tussen naties, op de verklaringen van wetenschappers en zelfs de grote religieuze leiders hebben het vaak verkeerd. De Bijbel—het Woord van God—is de enige echte autoriteit die we hebben. Door de jaren heen is bewezen, dat de Bijbel licht werpt op de menselijke natuur, wereldse problemen en menselijk lijden. Maar afgezien daarvan, de Bijbel openbaart duidelijk de weg naar God."

Aangepast van Power For Living copyright 1983, Arthur S. DeMoss Foundation.

In deze lessenreeks zullen we zien

- wat de Bijbel bevat;
- wat de studie van de Bijbel zal bereiken in onze levens;
- welke belangrijke principes ons helpen om de Bijbel te begrijpen.

De Bijbel is een geschiedenisboek, maar een zeer bijzondere want het is geschreven door God Zelf. Op haar pagina's lezen we over de gebeurtenissen van de menselijke geschiedenis, vanaf de schepping tot de tijd waarin we leven, en uit naar de toekomst... de hele weg naar de eeuwigheid.

DEEL 1: HET OUDE TESTAMENT

OT

Opmerking: De titels Oude Testament en Nieuwe Testament zijn geen nauwkeurige benamingen voor de twee delen van de Bijbel die zij geacht worden te vertegenwoordigen. Het verbond van de wet (later het oude verbond, of testament genoemd) werd pas gemaakt nadat zo'n 2500 jaar geschiedenis van de mensheid was verstreken. Dit betekent onder andere dat er eigenlijk niet één woord van het oude testament in Genesis staat. Toch gebruiken we voor het gemak de gangbare termen *Oud Testament* en *Nieuw Testament*.

SCHEPPING



1. (Gen. 1-2) Lees. _____ (check)
2. (Gen. 1:3-2:3) Geef de activiteit van God voor elke dag van de schepping.

Dag 1 _____

Dag 2 _____

Dag 3 _____

Dag 4 _____

Dag 5 _____

Dag 6 _____

Dag 7 _____

3. (Gen. 2:18-24) Genesis hoofdstuk 1 geeft de “big picture,” d.w.z., vertelt het hele verhaal van de schepping in grote lijnen. Genesis hoofdstuk 2 zet een schijnwerper op bepaalde delen van het scheppingsgebeuren. Lees Genesis 2:18-24 en beantwoord de volgende vragen:

(vs. 18) Welk probleem zag God, en wat besloot Hij om er aan te doen? _____

(vs. 21.22) Hoe werd de vrouw geschapen? _____

DE ZONDE VAN ADAM EN EVA



4. (Gen. 3) Lees. _____ (check)

5. (Gen. 2:16,17) Welk gebod had God aan Adam gegeven? _____

6. (Gen. 3:4,5) Welke leugen had de slang Eva verteld? _____

Het lijden dat nu in de wereld bestaat is een gevolg van de zonde van Adam en Eva. De Bijbel houdt ons allemaal schuldig aan deze zonde, zie Romeinen 5:12. De verklaring hiervoor is dat Adam het hoofd van het menselijke ras was. Als zijn afstammelingen waren wij letterlijk in hem toen hij zondigde. Zie Hebreeën 7:9-10 en vergelijk met Genesis 14:1-20.

7. (Gen. 3:14-19) Welke vloek bracht God op de schepping:

- (vs. 14-15) Tot de slang zeide Hij: _____

- (vs. 16) Tot de vrouw zeide Hij: _____

- (vs. 17-19) Tot Adam zeide Hij: _____

Opmerking: Onze wereld van vandaag lijdt en wordt door Paulus “een zuchtende schepping” (Rom. 8:22) genoemd door de komst van de zonde en de daarop volgende vloek.

In Genesis 3:21 zien we dat Adam en Eva klederen van vellen van God ontvingen om hun naaktheid mee te bedekken. Dit vergieten van dierebloed werd een manier waardoor de mens een relatie met God kon hebben, als hij daarvoor koos. Het verhaal van Kaïn en Abel in hoofdstuk 4 toont aan dat sommige, zoals Abel, God zouden gehoorzamen, terwijl anderen, zoals Kaïn, zouden rebelleren.

8. (Gen. 4) Lees. _____ (check)

DE GROTE OVERSTROMING



9. (Gen. 6,7 en 8) Lees. _____ (check)

10. (Gen. 6:5-7) Waarom berouwde het God dat Hij de mens had gemaakt, en wat besloot Hij te doen? _____

11. (Gen. 6:14-16) Een el is gelijk aan 18”. Schets op een apart stuk papier jouw idee van hoe de ark er uit zou hebben kunnen gezien.

Opmerking: Op basis van de grote omvang van de ark, heeft men berekend dat het vaartuig gemakkelijk het nodige aantal dieren kon vervoeren, vooral als sommige soorten niet volgroeid waren.

12. (Gen. 9,10) Lees. _____ (check)

13. (Gen. 8:21) Welke belofte maakte God na de grote overstroming? _____

(Gen. 9:11-13) Welk belofteteken gaf Hij? _____

14. (Gen. 9:1-6) Welke geboden gaf God aan Noach?

- (Gen. 9:1) _____

- (Gen. 9:3-4) _____

- (Gen. 9:5b-6) _____

DE TOREN VAN BABEL



15. (Gen. 11) Lees. _____ (check)

16. (Gen. 11:1-4) God's gebod aan Noach was om talrijk te worden en de aarde te vullen (Gen. 9:1). Wat deed de mens in plaats daarvan?

17. (Gen. 11:7-9) Wat oordeel bracht God? _____

Genesis 1-11 vormt een belangrijk deel van de Bijbel. Dit deel overziet oude geschiedenis, van schepping tot ongeveer het jaar 2000 voor Christus. Vele gebeurtenissen worden in zeer weinig ruimte genoemd. God heeft ons de hoogtepunten gegeven zodat wij Hem, onszelf en onze wereld kunnen begrijpen. In dit deel had God met de gehele wereld te maken. Terwijl de mens, keer op keer, zijn zondige natuur en zijn onvermogen aantoonde om God te gehoorzamen.

Genesis 12 begint een nieuw deel van de Bijbel. Met de roeping van Abraham rond 2000 voor Christus, begon God één special volk te vormen. Hij zal dit volk grotelijks zegenen en Hij zal vele nieuwe dingen aan hen openbaren. Zij zullen Zijn uitverkoren volk zijn. God zal hun eerst zegenen en vervolgens middels hen, zal Hij de gehele wereld zegenen. Dit volk is het volk van Israël.

DE ROEPING VAN ABRAHAM



18. (Gen. 12) _____ (check), (Gen. 15) _____ (check), (Gen. 17) _____ (check), Lees.
19. (Gen. 12:1-3) Noem drie van de beloftes die God aan Abraham deed:
- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.
20. (Gen. 15) Hoe beschrijft God het nageslacht van Abram? (v. 5) _____.
- (v. 6) Wat was Abrams' antwoord op God's belofte over de vele nakomelingen?
- _____.
- (v. 18) Geef de grenzen van het beloofde land aan Abram.
- _____.
- _____.
- _____.

HET VOLK ISRAËL WORDT GEVORMD



De beloften van God aan Abraham werden doorgegeven aan zijn nakomelingen. Eerst erfde Isaäk, Abraham's zoon, de beloften ("het verbond met Abraham" genoemd). Toen Isaäk stierf, erfde Jakob, zijn zoon, het verbond.

21. (Gen. 28:10-17) Lees. _____ (check)
(vs. 11,12) Wat zag Jakob in zijn droom?

- (vs. 13-15) Welke belofte maakte God aan Jakob? _____

22. (Gen. 32:22-28) Lees. _____ (check) Waarin veranderde Jakob's naam? _____.

Opmerking: Tot dit moment bestond het volk Israël nog niet. Jakob werd Israël. Hij had 12 zonen. Tien van deze zonen en twee van zijn kleinzonen werden de 12 stammen van het volk Israël. Zo werd een volk geboren.

HET OUDE TESTAMENT: DE GESCHIEDENIS VAN ISRAËL



Het grootste deel van het Oude Testament vermeldt de geschiedenis van Israël, van de roeping van Abraham tot ongeveer 400 voor Christus. Deze geschiedenis kan eenvoudig worden verteld; God koos een volk en zegende het zeer. Op sommige momenten waren ze gehoorzaam en gebruikte God ze op machtige wijze. Maar over het algemeen faalde het volk middels ongehoorzaamheid en werd het veroordeeld.

23. (Exodus 19:5,6) Wat beloofde God Israël als ze Hem zouden gehoorzamen? _____

24. (Deut. 28:1-68) Lees. (vs. 1-14) _____ (check), (vs. 15-68) _____ (check)

Dit hoofdstuk helpt ons om het volledige Oude Testament te begrijpen. Hierin werd Israël zegeningen beloofd voor gehoorzaamheid, of vloeken als ze ongehoorzaamde. Het Oude Testament vermeldt dat Israël ongehoorzaam was en onder de voorgeschreven vloeken in de Wet kwam.

De geschiedenis van Israël in het Oude Testament loopt ten einde met het boek van Maleachi. De profeet Maleachi, wiens naam betekent "mijn boodschapper", schreef rond 425 voor Christus. Hij brengt de zonden van de mensen onder de aandacht, voorspelt oordeel en geeft ook een boodschap van hoop: de Messias, die het volk zal zuiveren, zal komen.

25. (Maleachi 3,4) Lees. _____ (check)

26. (Maleachi 3:1) Dit vers spreekt van een boodschapper die zal komen om de weg te bereiden. Wie zal er komen na deze boodschapper? _____

_____. Dit is één van de vele verwijzingen naar de Messias in het Oude Testament, de Gezalfde die Israël van zonde zal redden en haar wereldheerschappij zal herstellen.

27. (Jesaja 9:5,6) Geef vier namen van de Messias.

1) _____; 2) _____;

3) _____; 4) _____.

28. (Jesaja 11:6-8) Geef in eigen woorden hoe sommige van de omstandigheden op aarde zullen zijn als de Mesias heerst? _____

29. (Jesaja 53:1-12) Lees. _____ (check) Dit is een profetisch deel van de Schrift want toen Jesaja het schreef, sprak hij over een toekomstige gebeurtenis (vs. 4-6). Waarom moest Degene waarover wordt gesproken in vers 5 worden verwond? _____

Verbrijzeld? _____. (vs. 6) Wat wilde God op Hem doen neerkomen? _____

30. (1 Cor. 15:3,4) Waarom werd Christus volgens Paulus gekruisigd?

Het Oude Testament is de geschiedenis van het falen van de mens om God te gehoorzamen vanwege zijn zondige natuur. Er zijn enkele lichtpuntjes en er zijn godvruchtige mannen en vrouwen in het Oude Testament; maar het totaalplaatje geeft een triest overzicht van zonde, falen en oordeel. Echter dwars door de duisternis in het Oude Testament schijnt een sprankje hoop in de vele profetieën over een komende Messias. Deze zou de zonde dragen, en door Hem zouden we vergeving en eeuwig leven kunnen vinden.

Het Nieuwe Testament is de geschiedenis van de komst van deze Messias en van de vergeving en leven, dat Hij brengt. De volgende les zal betrekking hebben op het Nieuwe Testament en deze "vogelvlucht" van de Bijbel beëindigen.

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 1 IS 2 TIMOTHEÛS 3:16,17

Gebruik graag een apart vel voor vragen of opmerkingen.

Welke bijbelversie(s) heb je gebruikt om deze Bijbelles te voltooien:

STUUR DE VOLTOOIDE LES NAAR:



Creyentes Bíblicos de la Gracia
Grace Bible Believers

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

Atn.: Rob van der Zee
Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

Datum: _____

Naam: _____

Adres: _____

Stad: _____ Staat: _____ Postcode: _____

Land: _____

E-mail adres: _____

Bron en Copyright 2002: Prison Mission Association (www.prisonmission.org)