

BEHOUDENIS

We gaan spreken over "behoudenis" en bestuderen wat Gods liefde voor ons inhoudt.

Het woord "behoudenis" kent vele betekenissen. Kijk ten eerste maar eens naar het woord en denk aan een ander woord dat er op lijkt. Ik bedoel het woord "behouden". Heb je wel eens iemand horen zeggen dat hij gered is? Denk aan een aantal dingen waar je van gered kunt zijn. Je zou net op tijd gered kunnen zijn van een verkeersongeluk, je zou ook net op tijd van de verdrinking gered kunnen zijn, of van een brand in je huis, maar je kunt ook gered zijn van de hel. Je ziet dat elke keer als we het woord "gered" gebruiken we niet elke keer bedoelen "gered van de hel om de eeuwigheid met de Here Jezus in de hemel door te brengen". Maar dat is wel de belangrijkste vorm van gered zijn, is het niet? Als je ziet dat een grote steen op mij dreigt te vallen en me dreigt te verwonden of te doden, trek je me snel weg zodat ik niet gewond raak; dan red je mij. Heeft iemand je ooit van enig gevaar gered?

Laten we nu onze Bijbel openen en lezen over de belangrijkste vorm van redding die er is.

Open je Bijbel in Romeinen 1:16. De apostel Paulus schreef deze woorden zoals de Heilige Geest hem vertelde te schrijven. Paulus zegt dat hij zich niet schaamt voor het evangelie van Jezus Christus. We kunnen in I Korinthe 15:3,4 lezen wat het Evangelie van Christus inhoudt.

Paulus zegt dat hij zich niet schaamt voor het Evangelie van Christus want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder die gelooft. Luister nu heel goed naar me ... als je het Evangelie van Christus gelooft wordt je behouden. We lezen nu Efeze 1:13:

"In Welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte."

Paulus schrijft hier dat we nadat we het woord der waarheid hebben gehoord, en dat is het evangelie, dat Christus aan het kruis is gestorven voor onze zonden en dat hij is begraven en opgestaan, nadat we dit evangelie hebben geloofd, verzegeld worden met de Heilige Geest. Zelfs als je zondigt, en dat doe je, blijf je behouden. Deze behoudenis geeft je voor eeuwig een plaats in de hemel. Je hoeft geen moment bang te zijn, om zelfs een minuut in de hel door te brengen.

Behoudenis is door genade alleen. Laten we Titus 2:11 lezen:

"Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen."

Wat doet de genade van God? Het kan ons zaligmaken (behouden). Dit geldt voor alle mensen. God houdt zoveel van ons dat eenieder die het evangelie gelooft, behouden kan worden en voor eeuwig met Hem in de hemel mag wonen.

We moeten niet denken dat als we het woord "behouden" of "behoudenis" lezen, het de betekenis heeft van behouden om voor eeuwig met de Here in de hemel te zijn. Er zullen schriftgedeelten zijn waarin "behoudenis" een andere betekenis heeft. Laten we I Petrus 3:20 lezen:

"...Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water."

Heeft het water deze mensen gered? Nee! Wie is in staat om ons te behouden en het eeuwige leven te geven? De Here Jezus Christus, en Hij alleen!

VRAGEN OVER BEHOUDENIS

Lees de volgende zinnen en bekijk of ze WAAR of NIET WAAR zijn.

- 1. Paulus zei dat hij zich schaamde voor het evangelie van Christus.
- 2. Het evangelie van Christus schenkt behoudenis aan eenieder die gelooft.
- 3. Als iemand eenmaal behouden is, blijft hij behouden, ook al zondigt hij keer op keer.
- 4 De Heilige Geest verzegelt ons op het moment dat we tot geloof komen.
- 5 Noach vertrouwde op het water, dat hem redde zodat hij voor altijd in de hemel kon zijn.
- 6. Behoudenis wordt verkregen door genade alleen, we verdienen het niet.

Schrijf hieronder de tekst van de week: Titus 2:11
