



Creyentes Bíblicos de la Gracia
Grace Bible Believers

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

=====

GA IK NAAR DE HEMEL?

Kies uit de volgende lijst wat nodig is om naar de hemel te gaan:

- de Tien Geboden gehoorzamen
- goede werken doen
- geld geven aan de kerk
- naar de kerk gaan
- bidden
- waterdoop
- belijdenis doen

Verklaring:

Als je iets uit de bovenstaande lijst hebt gekozen, heb je gefaald. Voel je hier niet slecht over, want de meeste mensen falen. Velen zijn op een bepaalde manier 'godsdienstig', maar godsdiensten zijn niet meer dan menselijke pogingen om God te bereiken.

Het ware antwoord op hoe in de hemel te komen vinden we niet in een godsdienstig systeem of door eigen rechtvaardigheid. God heeft verklaard dat "*Er is niemand rechtvaardig, ook niet één*" (Romeinen 3:10) "*Want zij hebben allen gezondigd,*

en derven (missen) de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23).

Verder leert het Woord van God ons, dat zonde een heel serieuze zaak is.

2 Thessalonicensen 1:9 vertelt over "*het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren*".

Wat kun je doen over je zonde probleem? Kun je je leven verbeteren, goede werken doen en hopen dat aan het eind de goede werken het winnen van de kwade? NEE! Redding komt er niet voor zij die er voor werken, maar voor zij die hun werken stoppen en geloven in de Here Jezus Christus. Romeinen 4:5 maakt dit punt zeer duidelijk: "*Doch hem, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.*"

In Efeziërs 2:8-9, wordt verklaard: "*Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*"

De zaak is niet wat je doen kunt voor God, maar wat heeft Hij voor jou gedaan.

"Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren." (Romeinen 5:8). "*Want Hem (Jezus), Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*" (2 Korinthiërs 5:21).

Je hebt geen rechtvaardigheid van jezelf. Om het eeuwige leven te hebben, moet je de rechtvaardigheid van Christus hebben (zie Romeinen 3:26).

Wat is nu je verantwoordelijkheid? God heeft je een vrije wil gegeven om te aanvaarden of te verwerpen wat Hij voor je heeft gedaan. Om Gods rechtvaardigheid te hebben moet je geloven dat "*Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften*" (1 Korinthiërs 15:3,4).

Maak de beslissing in je hart dat je geheel en alleen maar gelooft in het bloed van de Here Jezus als de volledige betaling van je zonden aan God. Op het moment dat je dit doet, zal God je van al je zonden vergeven en je redden van een eeuwig verderf (Romeinen 10:9).