



Creyentes Bíblicos de la Gracia
Grace Bible Believers

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

=====

GEDOOPT

Op het moment dat iemand Christus ontvangt als zijn/haar Verlosser, wordt hij/zij gedoopt. Deze doop heeft niets met water te maken. Er zijn vele verschillende dopen in de bijbel en maar een paar zijn met water.

Laten we eens kijken naar een paar droge dopen:

"Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?"

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwhed des levens wandelen zouden."

(Romeinen 6:3,4)

Deze verzen verklaren dat gelovigen zijn begraven met Christus. Door geloof zijn wij verenigd met Christus in Zijn dood, begraven en opwekking. Kolossensen 2:10-12 zet deze zelfde

waarheid over onze dood, begravenis en opwekking met en in Christus voort. Daar, na "... gij zijt in Hem volmaakt, ...", gaat de apostel Paulus verder met de toelichting: *"Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem ópgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft."* (Kolossensen 2:12)

Wij zijn geheel gelijkgesteld met de dood, begravenis en opwekking van Christus. Wij zijn gedoopt in één lichaam, wij zijn gedoopt in Zijn dood en wij zijn gedoopt in Zijn opwekking. Dus gedoopt zijnde betekent gehele gelijkstelling met Christus. Alles wat Hij heeft volbracht, heeft Hij volbracht voor jou en mij.

VERZEGELD

Ook op het moment dat iemand Christus ontvangt als zijn/haar Verlosser, wordt hij/zij verzegeld tot de dag der verlossing. Niets kan ons scheiden van God in Christus.

"Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven." (2 Korinthiërs 1:21,22)

"In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte," (Efeziërs 1:13)

"En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing." (Efeziërs 4:30)

Verzegeld zijn betekent dat wij eeuwig zeker zijn in Christus.

Wij kunnen niets doen om het eeuwige leven te verliezen, omdat wij niets deden om het te verkrijgen. Het was en is nog steeds een gratis geschenk, gegeven aan

allen die willen geloven.

1. Allen zijn wij verloren in zonde;
2. Niemand is rechtvaardig en niemand kan zichzelf redden;
3. Christus stierf voor onze zonden;
4. God heeft Hem uit de doden opgewekt.

(Bron:

www.floridagrace.com/biblestudy/060.htm
en "Romans" van C.R. Stam)