

DE HEILIGE GEEST

De Heilige Geest is een Persoon, Die de wereld overtuigt van zonde en Die de gelovigen wederopwekt, doopt, in de gelovigen woont, Hij verlicht en bekrachtigt, Johannes 16:8, Titus 3:5, I Korinthe 12:13, Efeze 1:13, 17-18, 3:16.

"Is de Heilige Geest een soort vriendelijke geest?" vroeg de vijf-jarige Bart aan zijn moeder, "of is Hij spookachtig?" "Geen van beiden, Bart! Sommige mensen denken dat de Heilige Geest rondzweeft in een wit laken, komend en gaand als mist of stoom. Maar de Heilige Geest is een Persoon, geen "het" of een "ding". Hij is God, en als je de Here Jezus Christus hebt aangenomen als je persoonlijke Verlosser, dan woont de Heilige Geest in JOU!"

Denk je eens in! Wanneer je geboren wordt in Gods familie komt de Heilige Geest direct in je "innerlijke" mens, en je "hart" wordt ZIJN huis. Dit vertelt Gods Woord ons in I Korinthe 6:19-20.

Peter was met zijn vader en moeder verhuisd naar een nieuw huis. En wat was dat huis mooi! Het had alles, een grote tuin met bomen, een zwembad, twee open haarden, werkelijk alles wat een jongen maar kon wensen. Er waren zoveel kamers dat Peter bijna verdwaalde op zijn tocht door het huis. "Peter", riep moeder, "kom eens hier, we willen je je nieuwe kamer laten zien!" Ze liepen door het huis - Peter kon haast niet wachten op zijn nieuwe kamer - en stopten voor een deur aan het einde van de gang. Zijn moeder opende de deur en zei: "Dit is jouw kamer, Peter! Dit is de plaats waar je de meeste tijd zult doorbrengen. We willen niet dat je als je eruit komt het hele huis rommelig maakt, en aan de dingen komt die van ons zijn." Peter kon zijn ogen niet geloven! "Zijn kamer" was een heel klein kamertje waar alle bezems en vegers werden bewaard. Het bevatte een klein bedje en één houten stoel. "Bedoel je dat ik hier moet blijven?" hilde Peter. "Ja, je vader en ik willen niet dat je ons stoort. Dit is jouw huis, maar jammer genoeg kun je alleen in dit kleine gedeelte blijven. We willen niet dat je ons plezier bederft."

Kun je je zoiets voorstellen! Laat me je vertellen dat dit precies de manier is waarop veel gelovigen de Heilige Geest behandelen. De Heilige Geest is gekomen in hun "hart", dit is Zijn nieuwe huis geworden. Maar wat doen zij dan? Ze sluiten Hem op in een klein kamertje, en gaan gewoon door met hun eigen leven. Ze besteden geen aandacht meer aan Hem.

Weet je wat de Heilige Geest wil doen? Hij wil in elk gedeelte van jouw huis wonen. Hij wil het schoon houden (vrij van zonde), en Hij wil dat al je vrienden weten dat Hij daar woont. Hij wil dat ze allemaal zien welke mooie dingen Hij maakt: liefde, blijdschap, vreugde, vrede, geduld, een gelijkmatig humeur, vriendelijkheid, goedheid, geloof, nederigheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Als jij de Heilige Geest hebt opgesloten in een klein kamertje van je hart, waarom laat je Hem vandaag niet in je hele huis wonen!

De Heilige Geest woont niet alleen in onze harten. Hij heeft nog veel meer dingen te doen. Hij is vandaag druk bezig in de wereld, Johannes 16:8-11. De mensen kunnen Gods Woord niet begrijpen of wat God van hen vraagt, tenzij de Heilige Geest het aan hen laat zien. Dus, één van zijn belangrijkste taken is om aan mensen te laten zien dat zij zondaren zijn, dat ze schuldig zijn aan de zonde die de mensen uit de hemel houdt, namelijk: het verwerpen van Christus. De Heilige Geest laat de mensen ook de rechtvaardigheid van God zien, en het feit dat zijzelf totaal niet rechtvaardig zijn, en moeten vertrouwen op het volbrachte werk van Christus.

De Heilige Geest maakt de mensen duidelijk dat de zonde en de satan werden terechtgesteld op het kruis, en dat daar onze straf en onze schuld werden betaald. Satan dacht dat Hij de winnaar was op het kruis, maar in plaats daarvan werd hij door God terechtgesteld en veroordeeld. En één dezer dagen zal zijn straf beginnen.

Maar behalve dat Hij in hen woont, doet de Heilige Geest ook veel andere dingen voor de gelovigen:

Hij wekt weder op: Dit betekent dat Hij ons in Gods familie plaatst wanneer we wederom geboren worden.

Hij doopt: Dit betekent dat Hij ons in het lichaam van Christus plaatst. Wij worden een deel van Christus, en God ziet ons net zoals Hij Christus ziet.

Hij verzegelt: Dit betekent dat Hij Gods zegel op ons zet. Wij zijn nu van God, wij behoren Hem toe. Niemand kan ons weghalen, en het zegel wordt nooit verbroken.

Hij woont in: Dit betekent dat Hij in ons LEEFT.

Hij bekrachtigt: Dit betekent dat de kracht die Christus opgewekt heeft uit de doden, nu voor ons beschikbaar is om een christelijk leven te leiden en de zonde te overwinnen.

Hij verlicht: Dit betekent dat Hij "licht werpt" op de dingen, zodat we in staat zijn om ze te zien en te begrijpen, vooral Zijn Woord en geestelijke waarheden.