



Creyentes Bíblicos de la Gracia
Grace Bible Believers

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

IS ER MAAR ÉÉN EVANGELIE?

Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes worden vaak 'De Vier Evangelien' genoemd. In werkelijkheid zijn deze vier verslagen niet aan ons gegeven als verschillende evangelien, maar als beschrijvingen van de aardse bediening van onze Heer en wel vanuit vier verschillende aspecten. Evenzo is het onjuist om te zeggen, dat de Geschriften maar één evangelie aanbieden.

Ten eerste betekent het woord evangelie (Gr. evangelion) simpelweg goed nieuws en door te zeggen dat de Bijbel maar één evangelie aanbiedt, is dat hetzelfde als zeggen dat God de mens door alle eeuwen heen slechts één goed nieuws boodschap heeft gezonden.

Ten tweede gebruikt God aparte benamingen om de verschillende goed nieuws boodschappen aan te duiden: b.v., "*het evangelie [goed nieuws] van het koninkrijk*" (Mattheüs 9:35), "*het evangelie*

van de genade van God" (Handelingen 20:24), "*het evangelie van de onbesnedenen*" (Galaten 2:7), etc. En als God onderscheid maakt tussen deze evangelien, kunnen zij niet precies hetzelfde zijn.

Vervolgens dient er op gelet te worden dat God Zijn goede nieuws progressief aan de mens heeft geopenbaard. Aan Adam en Eva verkondigde Hij het evangelie, of goede nieuws, dat het zaad van de vrouw eens de kop van de slang zou vermorzelen (Genesis 3:15). Aan Abraham predikte Hij het evangelie, of goede nieuws, dat in hem al de volken gezegend zouden worden (Galaten 3:8). En door het gehele Oude Testament heen vinden we God meer en meer goed nieuws aan de mens verkondigen. Tenslotte zond de Heer Zijn apostelen om 'het evangelie van het koninkrijk' te verkondigen (zie Lukas 9:1-6), maar merk op: zij wisten toen niet eens dat Christus zou moeten sterven (zie Lukas 18:31-34).

Klaarblijkelijk was dan 'het evangelie' wat zij verkondigden niet 'het evangelie' dat Paulus later predikte en waardoor wij zijn gered (zie 1 Korinthiërs 15:1-4). 'Het evangelie' dat zij predikten was "*het evangelie van het koninkrijk*" (Mattheüs 9:35 vgl. Lukas 9:2), niet "*het woord van het kruis*" (1 Korinthiërs 1:18).

Het is dus duidelijk dat vele evangelien kunnen worden genoemd. Wij zullen ons echter beperken tot de volgende vijf:

1. Het evangelie van het koninkrijk brengt ons terug naar David, met wie het verbond van het koninkrijk was gemaakt (2 Samuël 7:16);

2. Het evangelie van de besnijdenis brengt ons terug tot vóór David naar Abraham, met wie het verbond der besnijdenis was gemaakt (Genesis 22:17,18);

3. Het evangelie van de onbesnedenen brengt ons terug tot vóór David en

Abraham naar Abram, die als onbesneden heiden gerechtvaardigd werd door geloof (Romeinen 4:9-11). Het moet duidelijk zijn dat de bediening van Paulus aan de heidenen met "*het evangelie van de onbesnedenen*" in de plaats kwam van de aardse bediening van onze Heer en de Pinksterbediening van de twaalf. Dit is nadrukkelijk gesteld in Romeinen 15:8,9 en in Galaten 2:2,7,9;

4. De boodschap van de verzoening brengt ons terug tot vóór David, Abraham en Abram naar Adam, de 'ene mens' (Romeinen 5:12) door wie de wereld werd vervreemd van God.

De verkondiging van deze glorieuze boodschap is onze grote opdracht, zoals ons duidelijk wordt verteld in 2 Korinthiërs 5:16-21;

5. Het geheimenis brengt ons terug tot vóór David, vóór Abraham, vóór Abram, vóór Adam naar God Hemzelf en 'het welbehagen van Zijn wil' (Efeziërs 1:9). Hier is de grote centrale waarheid, dat God van gelovige Joden en heidenen één verenigd lichaam in Christus wilde vormen. Het verenigd lichaam is het resultaat van de verzoening van Joden en heidenen met God (Efeziërs 2:14-18).

(Bron: 'Things That Differ' door Cornelius R. Stam')