

DE OPSTANDING

Jezus Christus is lichamelijk opgestaan uit de dood, Lucas 24:29-43. Daarom zullen ook alle mensen lichamelijk opstaan, I Korinthe 15:51-53, Handelingen 24:15. De geredden tot eeuwigdurende heerlijkheid, en degenen die verloren gaan tot eeuwigdurende straf, Johannes 5:29, Openbaring 20:11-15.

"Dames en heren, we onderbreken dit programma voor een speciaal bericht...Abraham Lincoln, voormalig president van de Verenigde Staten van Amerika, is vandaag gezien in het centrum van Springfield, Illinois. Zoals u weet is hij gestorven in 1865, en begraven met veel plechtig vertoon. Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Zou dat geen grote opschudding veroorzaken, als het waar was?! Maar tegenwoordig komt niemand terug uit het graf, of wel? Op een dag in de toekomst zullen ALLE mensen die ooit gestorven zijn, uit hun graven komen met veranderde lichamen. Sommigen daarvan zullen eeuwigdurende vreugde gaan ervaren, en anderen eeuwigdurende straf. Al degenen die de Here Jezus Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser weten dat zij eenmaal zullen opstaan met een "opstandingslichaam", omdat de Here Zelf is opgestaan uit het graf. Of zij zullen een opstandingslichaam krijgen zonder zelfs dood te gaan of begraven te worden, namelijk wanneer de Here hen zal komen halen bij de opname. Hier zullen we op terugkomen in de volgende les.

De Here Jezus Christus werd aan het kruis genageld en vergoot Zijn bloed voor jouw en mijn zonden. Maar dit is maar de helft van het goede nieuws. Het andere is dat Hij niet in het graf gebleven is, maar op de derde dag eruit kwam - levend!

Hier volgen enkele redenen waarom Christus opstond uit de dood:

1. Omdat Hij God is (in mensengedaante), Kolossensen 1:19, 2:9.
2. De profeten en schrijvers van het Oude Testament hadden erover geschreven en gezegd dat het zou gebeuren. En inderdaad gebeurde het, precies zoals ze gezegd hadden.
3. Om leven - eeuwig leven - te geven aan degenen die op Hem vertrouwen, Kolossensen 3:1-4, I Timotheus 1:15-16.
4. Om kracht te geven aan de gelovige, Romeinen 8:11, Efeze 1:19-20.
5. Om het Hoofd te worden van het lichaam van Christus, de gemeente, Efeze 1:22-23.
6. Om te bewijzen dat wij gerechtvaardigd zijn, Romeinen 4:25. God keek naar het werk van de Here Jezus Christus, en was hierover tevreden. Daarom wekte Hij Christus op uit de dood.
7. Om de eerste te zijn van al degenen die zouden opgewekt worden met een "opstandingslichaam", om daarna nooit meer te sterven, I Korinthe 15:20.

Onthou goed, dat de Here Jezus Christus lichamelijk uit de dood is opgestaan. Dit betekent dat ALLE mensen eens opgewekt zullen worden, I Korinthe 15:22.