



Creyentes Bíblicos de la Gracia
Grace Bible Believers

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

=====

VIJANDEN VAN GOD EN AANBIDDERS VAN SATAN

Vele godsdienstige maar niet geredde mensen willen niet het feit accepteren dat ze vijanden van God zijn en begrijpen niet dat de Bijbel beweert dat ze dit wél zijn. De Bijbel zegt dit in "...wij vijanden waren..." (Romeinen 5:10) en in "...de god van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft..." (2 Korinthiërs 4:4).

Het trieste is dat ze, God niet kennende, in hun gedachten een 'god' van hunzelf voor de geest roepen, een 'god' die zegt: "Wees goed en doe goed, en ik zal je accepteren".

Deze 'god' wordt door hun vereerd en misschien zelfs aanbeden. Zij zijn zeker *niet* in vijandschap met *hem*.

Maar de God die zegt dat ze zondaars zijn, waard voor een eeuwig oordeel; dat hun enige hoop voor redding ligt in Degene die Zijn levensbloed liet vloeien als straf voor hun zonden – deze God, de

God van de Bijbel, kunnen ze niet verdragen. Zij zijn beledigd als één van Zijn dienaars hun vertelt wat *Hij* over hun te zeggen heeft.

Wanneer deze God, de ware God, hun 'goede' werken of hun 'rechtvaardig' gedrag weigert te accepteren, reageren zij als Kaïn, van wie wij lezen: "**Toen onstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel**" (Genesis 4:5). Simpelweg willen zij niet voor deze God buigen, en hun houding verraadt hun vijandschap tegenover Hem.

Maar *waarom* wenden ze zich niet af van hun zelfrechtvaardigheid en vertrouwen in Christus, die voor hun zonden stierf? Simpelweg omdat ze satan aanbidden, "de god van deze eeuw", die "de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft".

Satan *aanbidden*? Dit is ook moeilijk voor de onherboren mens om te geloven over zichzelf. Net zoals hij zijn eigen denkbeeld over God heeft, heeft hij ook zijn eigen denkbeeld over satan – *een verkeerde*.

Ongelovigen weten niet dat de echte satan, de satan van de Bijbel, een reusachtige garderobe heeft en, in deze bedeling van genade, zonder twijfel heel vaak als "*een engel van het licht*" verschijnt met "*dienaars van de gerechtigheid*" (2 Korinthiërs 11:14,15). Deze satan wordt door hun vereerd. Zij aanbidden hem, en proberen te leven naar zijn leringen, er van overtuigd zijnde dat de weg naar redding bestaat uit *goed te doen en goed te zijn*.

God's Woord verklaart duidelijk dat een onrechtvaardig mens niet het koninkrijk van God zal erven. Hetzelfde Woord verklaart duidelijk, "Er is geen rechtvaardige, ook niet een;" Maar tegenover dit slechte nieuws verklaart God's Woord goed nieuws voor zondaars; want God's Woord vertelt duidelijk hoe een onrechtvaardige, verloren zondaar gered en rechtvaardig kan worden.
- Wij leren in 1 Korinthiërs 1:30, dat Jezus Christus de rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing voor de gelovige zondaar is;

- Wij leren in Efeziërs 2:14, dat Jezus Christus de vrede voor de gelovige is;
- Wij leren in 1 Timotheüs 1:1, dat Jezus Christus de hoop voor de gelovige is;
- Wij leren in Kolossensen 3:3 en 4, dat Christus het leven voor de gelovige is;
- Wij leren in Kolossensen 2:10, dat de gelovige volmaakt in Christus is;
- Wij leren in Efeziërs 1:3, dat de gelovige gezegend is met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus;
- Wij lezen in Handelingen 13:39, dat gelovigen van alles gerechtvaardigd zijn door Christus, de eeuwige Zoon van God.

Hoe wonderlijk om al onze zonden vergeven te hebben, voor altijd weggedaan, alsof wij nooit een zonde hebben gepleegd! Dit is goed nieuws; het evangelie. Dit is de genade van God. Dit is wat het kostbare gevloede bloed van onze Heer Jezus Christus doet voor de schuldige, veroordeelde zondaar als die zondaar, door eenvoudig geloof, vertrouwt op de Heer Jezus Christus als zijn eigen persoonlijke Verlosser.

(Bronnen: 'Two Minutes with the Bible' door Cornelius R. Stam en 'The Knowledge and Joy of Salvation' door J.C. O'Hair)