

Lichaam

offer  
n  
s  
t

mozes

u  
r  
s

g  
e  
h  
p  
r  
o  
f  
e  
t  
i  
e

s  
r  
r  
l  
i  
c  
h  
a  
a  
m

waterdoop

g  
e  
e  
s  
t  
e  
e  
s  
t  
e  
e  
s  
t  
e  
e  
s  
t  
e  
e  
s  
t

k  
o  
n  
i  
n  
k  
r  
y  
k

h  
e  
m  
e  
l  
s

a  
a  
r  
d  
s

m  
a  
a  
n

n  
i  
e  
u  
w  
e  
n  
a  
t  
u  
u  
r

s  
l  
a  
v  
e  
r  
n  
y

v  
r  
y  
h  
i  
d

n  
i  
e  
u  
w  
e  
n  
a  
t  
u  
u  
r

C  
h  
r  
i  
s  
t  
u  
s

antichrist

w  
e  
r  
k  
e  
n  
(deze twee  
gaan  
nooit  
samen)

w  
e  
r  
k  
e  
n

m  
o  
z  
e  
s

# WOORDEN UIT GOD'S WOORD DE BIJBEL



t  
w  
e  
e  
d  
e  
k  
o  
m  
s  
t

w  
g  
e  
n  
a  
d  
e

m  
e  
e  
s  
t  
e  
r

a  
m  
b  
a  
s  
s  
a  
d  
e  
u  
r  
s

z  
o  
n  
d  
a  
g

J  
o  
d  
h  
e  
i  
d  
e  
n

k  
o  
p  
h  
a  
m  
e

a  
m  
b  
a  
s  
s  
a  
d  
e  
u  
r  
s

z  
o  
n  
d  
a  
g

Belangrijke verzen voor Bijbelstudie zijn II Timotheus 2:15 en II Timotheus 3:16.

WIE spreekt er?  
TOT WIE wordt er gesproken?  
WAAR wordt over gesproken?  
WANNEER werd het gezegd?

De hele Bijbel is voor onze lering geschreven, maar niet alles is voor ons om toe te passen.

#### WET EN GENADE

**WET** - Regels. We weten allemaal wat wetten zijn. Er zijn wetten die te maken hebben met het verkeer, en wetten die te maken hebben met ons leven en onze eigendommen. Er zijn plaatselijke-, landelijke- en internationale wetten etc. Om ons te kunnen handhaven in deze wereld behoren we ons aan deze wetten te houden. In deze studie houden we ons bezig met Gods wetten.

**GENADE** Waar denk je aan als je het woord "genade" hoort? Het woordenboek zegt over genade: "goedertierenheid, onverdiende vergevingsgezindheid, gunst van God, vergiffenis". Dit zijn allemaal positieve woorden, dus we weten dat "genade" iets goeds is.

Vanwege Gods genade, zijn we door het offer van Jezus Christus voor ons, rechtvaardig als God zelf in Zijn ogen.

God gaf Zijn wet aan Mozes, niet alleen de tien geboden, maar wel 613 geboden om te gehoorzamen. Het volk Israel dacht dat ze dat gemakkelijk zouden kunnen doen, Exodus 24:7: "Al wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen."

Ze dachten dat ze het wel zouden redden, maar ze konden de wet niet houden. Vandaag geldt deze wet niet meer, we worden nu gered door genade - door zelf niets te doen. Niemand kon de wet houden. Toch proberen veel mensen vandaag om de wet te houden. Maar het vreemde is, dat ze alleen proberen een paar van die wetten te houden. Ze kiezen die wetten uit die ze willen gehoorzamen.

Laten we eens een paar van de wetten die God aan Zijn volk Israel gaf, gaan bekijken. En als we ze opnoemen, probeer eens na te gaan of je iemand kent die deze wetten houdt, of probeert te houden.

1. Wetten met betrekking tot het voedsel. Veel dingen waren verboden. Hoewel we, als we wilden, deze wetten konden houden, waarom zouden we ons alle goede dingen die God ons geeft, ontszeggen? In Handelingen 10 lezen we dat God aan Petrus in een droom laat zien dat deze wetten niet langer meer golden.
2. De wet met betrekking tot het houden van Israel's zevende dag, de sabbath. Sommigen proberen om dit vandaag te doen, maar ze doen het niet zoals de Israëlieten het behoorden te doen, namelijk als een dag van volledige rust. Sommigen proberen van de

zondag een sabbath te maken. Maar de zondag is geen rustdag voor

de gelovige, het is een dag van dienst.

3. Het offeren van dieren voor de zonden. Ken je iemand die deze wet vandaag houdt? Zelfs de Joden doen het niet meer.

4. Alleen via de Hoge priester tot God kunnen komen. Je kunt niet zelf in gebed tot God gaan.

5. Geen geld in je portemonnee hebben, erop vertrouwend dat God voor je zal zorgen.

6. Het uitwerpen van duivels, genezen van melaatsen, opwekken uit de dood. Heb je weleens van iemand gehoord die zegt dat hij iemand van de doden heeft opgewekt?

7. Verkoop al je bezittingen, en doe je geld in een gemeenschappelijke kas.

8. Doe grotere werken dan Christus deed! Johannes 14:12. Wie zou er durven zeggen dat hij grotere werken kan doen dan Christus?

9. Getuig alleen tot de Joden.

En er zijn er nog veel en veel meer. Sommigen staan in het Oude Testament, sommigen in de evangeliën, en sommigen in het eerste gedeelte van Handelingen. Zoek Galaten 3:10 op. Daar staat: "Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in AL hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen." ALLE DINGEN - onthoudt dit. Als je 612 wetten zou houden, en die ene niet, dan zou je toch vervloekt worden. Toch proberen veel mensen vandaag om een paar wetten die ze goed vinden, te houden, en ook andere mensen te overtuigen hetzelfde te doen. De mens wil echt werken voor zijn behoudenis, m.a.w. zijn behoudenis "verdienen".

Als je een gemiddelde gelovige vandaag zou vragen, waarom hij geen dieren offert, wat zou hij dan zeggen? "Niet nodig, want Christus stierf voor de zonden van ons allemaal" - en dit is het goede antwoord. Maar waarom kiezen ze sommige wetten wel en andere niet?

Wanneer verdween de wet? Handelingen 13.

Sommige Bijbelleraars zullen je vertellen dat het dwaas is van gelovigen om te proberen de wet van Mozes te houden, net zoals Christus' discipelen deden toen Hij nog op aarde was. En zij hebben gelijk. Maar deze zelfde Bijbelleraars zeggen ook dat de bedeling van genade na de opstanding van Christus begint. Laten we hier even bij stilstaan.

Zoek op: Handelingen 2:38	wordt gedoopt voor de vergeving van zonden
Handelingen 4:32	verkoop je bezittingen, en doe je geld in een gemeenschappelijke kas
Handelingen 5:16	genees de zieken
Handelingen 8:7	werp duivels uit
Handelingen 10:36-41	wek de doden op (verhaal van Dorkas)

Dit alles vond plaats NA de opstanding en hemelvaart van de Here

HET RECHT SNIJDEN  
VAN HET  
WOORD DER WAARHEID

II TIMOTHEUS 2:15

VERLEDEN

BEDELING DER W.E.T

ABRAHAM

NOACH

ABEL en  
KAIN

ADAM

onder de wetten van Mozes,  
met hoop op het aardse  
koninkrijk.

Gods  
belofte  
aan  
Israël  
met een  
aardse  
hoop.

mense-  
lijke  
regering.

wetend-  
heid.

in  
onwetend-  
heid.

Ex 19:5-8  
Matth. 19:17

Gen. 12  
: 1-4

Gen. 9:6

Gen. 3  
: 7-11

Gen. 1:26  
en  
Gen. 2  
: 16-17

Christus  
predikte het  
koninkrijk  
aan Israël.  
Matth. 4:17  
15:24  
10:6

De 12  
aposte-  
len bie-  
den het  
koninkrijk  
aan.  
Hand. 3:19-21

BEDELING DER G E N A D E

Het geheimenis van Gods  
genade wordt door Paulus  
aan ons bekend gemaakt.  
Efese 3:11-9.

EEN HEMELSE HOOP.

De wet aan het  
kruis weggedaan.  
Col. 2:14.

Alle gelovigen  
zijn in  
Christus.

2 Cor. 5:17  
Ef. 2:18-9

DE OPNAME DER GEMEENTE. *Thess. 4:13-18, 1 Cor. 15:51*

DE PERIODE VAN GROTE VEEDRUKKING. Matth. 24 : 21

KONINKRIJK VAN V R E D E OP AARDE. *Openbaringen 20:16, Zacharia 14:9, Jesaja 11*

Zach. 14:6  
Hand. 1:11

TOEKOMST

HEDEN

GODS "BOUWWERKEN"

Koninkrijks-  
gemeente

Mattheüs 16:18  
Handelingen 2:47

de sleutels van Petrus  
(Mattheüs 16:19)  
de plannen verworpen  
(I Petrus 2:7)  
de uitvoering is uit-  
gesteld (Romeinen 11:25)

Jezus Christus als de  
koning van Israël

Petrus' belijdenis  
(Mattheüs 16:16)

de Gemeente  
welke Zijn lichaam is

Efeze 1:22,23  
Efeze 5:23,32  
Kolossensen 1:18, 24  
Kolossensen 2:10

is in deze tijd voltooid  
Efeze 2:21,22

Jezus Christus als het  
Hoofd van de Gemeente

Paulus' fundament  
I Korinthe 3:10

JEZUS CHRISTUS DE HOEKSTEEN

I Petrus 2:6

I Korinthe 3:11  
(de gemeenschappelijke behoudenis)  
Titus 1:4 Judas 3

Efeze 2:20

Zoek in onderstaande zinnen de ontbrekende woorden op, in het ABC kun je bij elk cijfer de bijbehorende letter vinden.

1. De handelingen van God met de mensen tijdens bepaalde perioden noemt men

2 5 4 5 12 9 14 7

2. Het volk 9 19 18 1 5 12 leefde onder de bedeling van de 23 5 20

3. Wij leven nu onder de bedeling van 7 5 14 1 4 5

4. In de bedeling van de 23 5 20 staan 23 5 18 11 5 14 centraal.

5. In de bedeling van 7 5 14 1 1 5 staat 7 5 12 15 15 6 centraal.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

W	X	Y	Z
23	24	25	26

Schrijf de tekst uit Efeze 3:2 op.

Onderstreep de woorden BEDELING en GENADE

## WOORDEN VAN GODS WOORD

Zoek de volgende verzen op en beantwoordt deze vragen:

- 1) Wie spreekt er?
- 2) Waar spreekt hij over?
- 3) Tot wie wordt er gesproken?
- 4) Wanneer werd er gesproken?
- 5) Als je dit vers niet "recht zou snijden", tot welke verkeerde conclusies zou je dan kunnen komen?

Handelingen 5:3-5

1. pehms - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -
4. - - - - -
5. - - - - -

Leviticus 6:1-7

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Maleachi 3:~~8~~<sup>7</sup>-10

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

VERS OM UIT JE HOOFD TE LEREN: Filippensen 1:10 "Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus,"

Dit is een goed vers om te kennen, maar het is nog veel beter om de betekenis ervan te kennen.

Het woord "beproeven" betekent "testen" en "dingen die daarvan verschillen" betekent "dingen die verschillend zijn, dingen die van elkaar onderscheiden kunnen worden".

Als wij lezen "opdat gij de verschillende dingen mag testen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus", dan begrijpen we dat we Gods Woord recht moeten snijden, en dat God het ons mogelijk heeft gemaakt om dat te doen, als we alleen maar bereid zijn om te onderzoeken wat we lezen!

Hij vraagt nooit het onmogelijke van ons.

## WOORDEN VAN GODS WOORD

Het nummer twee spreekt in de Bijbel over een VERDELING. God verdeelde na ongeveer tweeduizend jaar de mensheid in twee groepen. Met Abraham begon Hij het Hebreeuwse geslacht. Zijn familie en nakomelingen werden de Joden. Alle anderen werden heidenen (of volken, naties). Maar ook in Abraham's familie ontstond een scheiding. Abraham had twee zonen. Vul de ontbrekende informatie over elk van hen in.

Naam (Gen. 16:15)	(Gen. 32:3)
Hoe oud was Abraham toen hij geboren werd? (Gen. 16:16)	(Gen. 21:5)
Wat was de naam van de moeder? (Gen 16:15)	(Gen. 21:3)
Welke belofte gaf God aan hem? (Gen. 16:11, 12:18)	(Gen. 22:17-18)
Vertel in 't kort wat er met hem gebeurde als tiener. (Gen 21:12-20)	(Gen. 22:1-13)

Welk volk kwam uit hem voort?

Welke twee groepen onderscheidt God nu?

G.....N	O.....N
samengesteld uit	samengesteld uit
J.... en H.....	J.... en H.....

Stel een lijst samen van gegevens over gelovigen en ongelovigen, en gebruik verzen hiervoor.

Bijvoorbeeld: Een gelovige is een kind van God, (Galaten 4:7)  
Zijn huis is in de hemel, (Filippensen 3:20)  
Hij is een ambassadeur, (II Korinthe 5:20)

Leer Romeinen 10:12 uit je hoofd.



## WET EN GENADE MET ELKAAR VERGELEKEN

# WET **WET GENADE** GENADE

vereisten:

- |  |  |
|--|--|
| - heiligheid   | - onverdiende gunst  |
| - gehoorzaamheid                                       | - Christus' dood aan het kruis voldeed aan Gods vereisten van heiligheid en gehoorzaamheid |
| - rechtvaardigheid                                     | - Gods rechtvaardigheid werd volbracht aan het kruis                                       |
| - offers   | - Christus is het offer  |
| - straf als de wet niet werd gehouden (vaak doodstraf) | - geen straf voor de gelovige  |

resultaat:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - gevangenschap<br>slavernij          | - vrijheid  |
| - verdriet vanwege het tekortschieten | - blijdschap vanwege Gods genade welke ons kracht geeft om goed te doen |
| - Als je goed doet, zal Ik je zegenen | - Ik heb je gezegend, doe daarom goede dingen                           |

"Ik doe de genade Gods niet teniet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven." Galaten 2:21

Denk na over het volgende: "Als de wet ons kon redden, dan hoefde Christus niet voor ons te sterven, want Hij hield de hele wet. Hij kon ons gered hebben door het houden van de wet."

Wat betekent dit allemaal voor ons? Zullen we, vooral nu onze zonden van het verleden, heden en de toekomst betaald zijn, maar doen waar we zin in hebben? Ja, dat zou kunnen, maar als we echt begrijpen wat Christus voor ons gedaan heeft, dan willen we voor Hem leven. De brieven van Paulus geven ons veel instructies. Dit zijn geen wetten, maar richtlijnen hoe God wil dat we leven.

"Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkewijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft." Efeze 4:32.

"Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus." Galaten 6:2 (het woord "wet" hier betekent niet de wet van Mozes, maar een principe. Met andere woorden, zo vervul je de principes van Christus).

Een gelovige kan niet met blijdschap opzettelijk voor zichzelf leven en Gods Woord ontkennen. Hij zal nog steeds behouden zijn, want dat is hij uit genade - ten eerste verdienen wij het niet, en we zullen ook nooit met onze daden Gods genade kunnen verdienen.

Mozes  
de uitdeler  
van de  
WET



BRANDENDE STRUIK  
WONDEREN BEGINNEN  
DOOP IN MOZES  
WET UITGEDEELD  
STRAF VEREIST  
VERZOENDEKSEL  
ZWAKHEID VAN DE WET  
BRENGT DE DOOD  
AARDSE HOOP



Paulus  
de uitdeler  
van  
GENADE



LICHT VANUIT DE HEMEL  
WONDEREN VERMINDEREN  
DOOP IN CHRISTUS  
CHRISTUS EINDE VAN DE WET  
STRAF BETAALD  
TROON VAN GENADE  
KRACHT VAN GENADE  
GEEFT LEVEN  
HEMELSE HOOP



Aan wie is de wet gegeven?

Voor wie was de wet bedoeld?

Leven wij nu ook nog onder de wet?

Schrijf de tekst uit Romeinen 6:14 op.

Zet de onderstaande woorden in de juiste kolom (wet of genade)

Paulus Mozes Christus het volk Israël geloof werken

lichaam van Christus straf voor gelovigen geen straf voor gelovigen

WET

GENADE

## GELOOF EN WERKEN

"Wij zijn gered door werken!"... Ik hoop dat dit je aandacht trekt. Wij zijn gered door werken, maar de vraag is WIENS werken? Het antwoord is natuurlijk: door het werk van de Here Jezus Christus. Hij heeft alles wat maar nodig is gedaan om ons te redden. Het enige wat wij behoren te doen is te geloven in dat werk.

Herinner je je Galaten 3:10? Daar staat dat we alle dingen moeten doen die in de wet geschreven staan. Als we in één ding tekortschieten, dan falen we in alle dingen. De wet was een veeleisende meester en het is heerlijk om te weten dat we nu vrijgemaakt zijn van de wet.

Werken - alles wat een persoon doet om de goedgunstigheid van God te verdienen.

Geloof - accepteren en vertrouwen op wat de Here Jezus heeft gedaan voor ons, en niet op onszelf. Gods Woord zegt over geloof:

Efeze 2:8,9: Geloof is essentieel voor behoudenis

II Petrus 1:5-9 Geloof is essentieel voor het leven van de gelovige. Eerst behoren we geloof te hebben, en daarna de andere eigenschappen. Geloof is het begin van alles, en dit is juist want het geloof is de basis van onze behoudenis.

Hebreeën 11:6 Geloof is essentieel voor het behagen van God  
Galaten 5:22-23 Het is één van de vruchten van de Geest.

"Reddend" geloof moet een onderwerp hebben. Je moet geloof in iets of iemand hebben. Als we spreken over "reddend" geloof dan bedoelen we het geloof dat een persoon heeft in een geloofwaardige persoon.

Geloof moet intelligent zijn. We kunnen alleen in Christus geloven als we iets over Hem weten.

Geloof moet emotioneel zijn. Geloof is iets persoonlijks wat te maken heeft met het hart. Het is geen academisch feit dat Christus voor ons gestorven is, maar een persoonlijk feit dat Hij voor MIJ gestorven is!

Geloof moet een onderdeel zijn van de wil. Je behoort Christus als je persoonlijke Verlosser aan te nemen.

Dus het geloof omvat de hele mens - zowel het intellect, als de emoties en de wil.

Werken voordat we behouden zijn hebben een negatieve betekenis

Werken nadat we behouden zijn, en gedaan voor de Here, hebben een positieve betekenis

Galaten 2:16  
Galaten 3:10  
Titus 3:5

Efeze 2:9-10  
II Timotheüs 3:17  
Titus 2:7

Denk eraan: Geloof redt niet alleen, het neemt ook elke reden tot angst weg.

**DE**

**WEG**

**NAAR**

**HET**

**LEVEN**



**AAN WELKE KANT STAAT U ?**

# DE BRUG VAN GOEDE WERKEN



GOD HEEFT DE KLOOF  
OVERBRUGD



HOE KUNT U OVERGAAN VAN DE  
DOOD NAAR HET LEVEN?



"Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is God's gave; Niet uit de werken opdat niemand roeme" ezeze 2: 8, 9

## PAULUS DE BOUWMEESTER

Vers om uit het hoofd te leren: I Timotheus 1:14 "Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus".

De plannen voor de bouw van de Gemeente, het lichaam van Christus, werden door de verheerlijkte Here Zelf aan de apostel Paulus gegeven. De plannen voor deze Gemeente waren "verzwegen van voor de tijden der eeuwen" (Romeinen 16:25). Paulus zegt in I Korinthe 3:10-15 dat "een iegelijk zie toe, hoe hij daarop (op het fundament) bouwt". Paulus heeft dit fundament gelegd. De apostel heeft nog meer openbaringen gekregen. Hieronder volgen er enkele.

1. De nieuwe opdracht om het Evangelie te prediken staat geschreven in II Korinthe 5:14-21. Daar staat het evangelie dat we behoren te prediken. II Korinthe 5:19: "Want ....was in .....de .....met Zichzelf verzoenende" "En heeft het.....der verzoening in....gelegd"

ONZE GROTE OPDRACHT  
II Korinthe 5:14-21



2. Onze hemelse positie. Efeze 2:6: "En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons .... in de hemel in .....". God ziet ons al in de hemel. Ons burgerschap, of ons thuisland is de hemel, wij wonen nu in een vreemd land op de aarde, en zijn ambassadeurs voor de Here Jezus Christus.

### EEN HEMELS BURGERSCHAP

3. Christus is het Hoofd van het lichaam, en het Hoofd van de Gemeente, welke Zijn lichaam is. Het Hoofd, de Here Jezus Christus, vertelt het lichaam wat te doen en hoe te leven. Kolossensen 1:18: "En ... is het .... van het ..... , namelijk van de ....."



CHRISTUS HET HOOFD  
VAN HET LICHAAM



4. Paulus ontving het avondmaal des Heren, als onderdeel van het geheimenis aan de heidenen. Het avondmaal des Heren is ter nagedachtenis van Zijn dood, en wij gedenken Zijn dood totdat Hij komt voor de Gemeente, welke Zijn lichaam is. I Korinthe 11:23-26. "....Neemt, eet, dat is Mijn ....., dat voor u gebroken wordt" "Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het eten van het avondmaal, en zeide: Deze ..... is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot .... gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood ... .."



5. Paulus is de enige die leert dat Christus terug zal komen in de lucht voor de Gemeente. Deze bedeling zal ten einde zijn, wanneer deze gebeurtenis plaats zal vinden. Wanneer het lichaam van Christus compleet zal zijn, dan zal de Here Jezus komen voor Zijn Gemeente. Dan zal het HOOFD verenigd worden met het LICHAAM - dit wordt de GEZEGENDE HOOP genoemd. Kolossensen 3:4: "Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met ... ..worden in ....."

OPNAME



6. De rechterstoel van Christus geldt alleen voor gelovigen, en daar zullen gelovigen hun beloningen ontvangen. Om deze beloningen te ontvangen, behoren we ONZE BOODSCHAP, met andere woorden, de waarheid die aan de apostel Paulus gegeven is, verkondigd te hebben. II Korinthe 5:10: "Want wij ..... moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij ..... heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."

7. De apostel Paulus heeft meer te zeggen over de bediening van de Heilige Geest, dan welke andere Bijbelschrijver dan ook. Een paar voorbeelden hiervan zijn:  
Galaten 5:16 " ..... door de Geest".  
Galaten 5:25 "Indien wij door de Geest ..... zo laat ons ook door de Geest ....."

HEILIGE GEEST

8. De openbaring van het geheimenis is een VOLLEDIGE en COMPLETE openbaring. Het is het meest volledige evangelie dat de Godheid ooit aan de mensheid heeft gegeven.  
Kolossensen 1:19 "...dat in Hem (Christus) al de ..... wonen zou".  
Kolossensen 2:9-10 "Want in Hem (Christus) woont al de ..... der Godheid lichamelijk".  
Romeinen 11:25 "...dat de verharding voor een deel over Isral gekomen is, totdat de ..... der heidenen zal ingegaan zijn."  
Efeze 1:23 "... en de ..... van Hem, Die alles in allen ....."

De Here Jezus Christus is het Centrum en de Omtrek van de openbaring van het geheimenis. Alles draait om HEM en alles gaat over HEM. Hij is zowel de bron als het onderwerp van deze boodschap.



## PAULUS ONZE APOSTEL

Vers om uit je hoofd te leren: Romeinen 11:13 "Want ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik de apostel der heidenen ben; ik maak mijn bediening heerlijk;".

De eerste keer dat we over de apostel Paulus lezen is in het boek Handelingen, hoofdstuk 9. Daar lezen we over zijn behoudenis, en zijn roeping door de Here uit de hemel.

Het boek Handelingen gaat van het begin tot het einde over de val van het volk Israël. Alles wat Petrus predikte over het Koninkrijk-evangelie en later Paulus over het genade-evangelie, is opgeschreven zodat wij het ongeloof van het volk Israël zouden begrijpen. Daarna, in het boek Romeinen, lezen we over Gods geheime doel en programma voor vandaag.

1. Het volk Israël verwierp God, de Vader.  
II Koningen 17:12 "En zij hadden de ..... gediend".  
II Kronieken 24:18 " Zo verlieten zij het huis van de ....., de God hunner vaders, Het volk Israël verwierp God, de Zoon.  
Markus 15:14 "En zij riepen te meer ..... !"

Het volk Israël verwierp de Heilige Geest (dit is de onvergeeflijke zonde)

Handelingen 7:54-60. "En vallende op de knieën, riep hij (Stefanus), met grote stem; Here, reken hun deze ..... niet toe!" (vers 60). In vers 58 wordt ..... genoemd, die later Paulus werd genoemd.

2. Saulus ging door met de vervolging van de gemeente, (Handelingen 8). In vers 1 staat dat Saulus "een ..... had aan zijn (Stefanus) dood." In vers 3 staat dat Saulus "..... de gemeente" en zette "..... en ..... in de gevangenis."
3. In Handelingen 9:1 staat dat Saulus "blazende nog dreiging en moord tegende ..... des ....., "  
In Handelingen 9:2 staat dat Saulus naar de hogepriester ging om ..... van hem te krijgen, zodat hij in Damascus degenen "die van die weg waren ..... beide mannen en vrouwen, ..... naar Jeruzalem zou brengen."
4. De Here had een plan en een boodschap voor Saulus. Dus op de weg naar Damascus (Handelingen 9:4), viel Saulus op de grond, en sprak de Here vanuit de hemel met hem, (vers 5). Saulus vroeg: "Wie zijt Gij, ....?" De Here antwoordde: "Ik ben ....., Die gij vervolgt." Saulus vroeg aan de Here: "...wat wilt Gij dat ik .... zal?" Lees verder in Handelingen 9 wat hij moest gaan doen. In Handelingen 9:15 lezen we wat Saulus, nu de apostel Paulus, moest gaan doen. "...want .... is Mij een ..... vat, om Mijn Naam te dragen voor de ..... en de kinderen ....."

5. In Handelingen 13:9 werd Saulus' naam veranderd in .....

6. In Handelingen lezen we dat als Paulus een stad binnenging, hij eerst naar de synagoge ging, om te prediken tot de kinderen van het volk Israël. Vandaag noemen we hen Joden. Wat predikte Hij daar?
- De Godheid van Christus (dat Hij de Zoon van God was).
  - De opstanding in het Koninkrijk.
- Zij verwierpen de leer.
7. Het boek Handelingen beschrijft de val van Israël van hun hoge positie tot God tot een gelijke positie met de rest van de mensheid. Romeinen 11:32: "Want ... heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen ..... zou zijn."
8. Drie keer zegt Paulus dat hij naar de heidenen gaat.
- Handelingen 13:46, in Antiochië zei Paulus: "Ziet, wij ..... ons tot de ....."
- Handelingen 18:6, in Korinthe: "...van nu voortaan zal ik tot de ..... heengaan."
- Handelingen 28:28, in Rome: "...de ..... Gods is tot de ..... gezonden."
9. In Romeinen 11:25 lezen we over de opzijzetting van het volk Israël. Het is een tijdelijke opzijzetting, en God zal op één dag Zijn plan met Zijn uitverkoren volk, de natie Israël, voortzetten. "Want ik wil niet, broeders, dat u deze ..... onbekend zij, (opdat gij niet wijs zijt bij uzelf), dat de verharding voor een .... over Israël gekomen is, totdat de volheid der ..... zal ingegaan zijn." Dit is een onderdeel van de afgescheiden bediening (het grote geheimenis) dat de Here Jezus uit de hemel aan de apostel Paulus heeft gegeven.

## WOORDEN VAN GODS WOORD

We gaan het Woord van God dieper onderzoeken om te kijken wat we kunnen leren over de voorrang van het geheimenis in vergelijking met de andere programma's van God.

Begin met het lezen van Genesis 13:17. Hier vertelt God aan Abraham (vóór de wet) om door het land te wandelen dat Hij aan hem zou geven. Hoeveel afmetingen worden hier genoemd? Welke zijn het?

Lees nu Openbaring 21:16, een beeld van het nieuwe Jeruzalem, de toekomstige woonplaats van het volk Israël. We zien dat het een vierkante stad is. Hoeveel vlakken heeft een kubus? Welke zijn het?

Tussen deze twee afbeeldingen hebben we het geheimenis. We gaan nu Efeze 3 lezen, hier vinden we veel termen die we in onze gemeente horen.

Welke vinden we in vers 2? "De b..... d.. g..... Gods"

vers 3? "d... v....."

vers 9? "g..... d.. v....."

vers 17? "Opdat C..... d... h.. g..... i. u. h.... w..."

De bovenstaande verzen hebben allemaal betrekking op het onderwerp van dit hoofdstuk, het geheimenis. Paulus spreekt door het gehele hoofdstuk heen over het geheimenis, en als we bij de verzen 17-20 komen, zien we een schriftgedeelte waarover veel predikanten graag spreken, maar ze vergeten dat het over het geheimenis gaat. Als we vers 18 in z'n verband lezen, lezen we over de afmetingen van het geheimenis. Hoeveel zijn er? Welke zijn het?

DIEPTE is de toegevoegde afmeting.

Het geheimenis is BREED genoeg om alle mensen, Jood en heiden, gevangenen en vrije mensen te bevatten, I Timothees 2:4-7.

Het is zo LANG dat het in het verleden al bij God bekend was en zal doorgaan in eeuwigheid. Het feit dat Hij het al wist, maar niet van het begin af bekend maakte, maakt het een geheimenis, Efeze 1:4, 2:7.

Hoe DIEP is het? De Here Jezus Christus vernederde Zich - Filippensen 2:6,7 - om ons te redden en God de Vader strekte Zich uit om ons te redden. Het is zo diep als vanuit de hemel naar een zondaar.

Hoe HOOG is het? We zitten in de hemelse gewesten met Christus, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, Efeze 1:3, 2:6.

Gebruik deze gedachten en schrijf in het kort over de afmetingen van het geheimenis. Voeg gedachten toe die de Here je geeft, als je de verzen in deze les leest.

Leer Efeze 3:9 uit je hoofd.

# DE BRUG

## HANDELINGEN

MATTHEÛS  
MARKUS  
LUKAS  
JOHANNES



Het boek Handelingen beschrijft een overgangperiode. Overgang betekent: het gaan van het één naar het ander ... van de ene naar de andere boodschap. Enkele voorbeelden:

### GAAN VAN

Koninkrijksevangelie  
Petrus, de prediker  
volk Israël  
wet  
Jood  
hoop op aarde  
waterdopen  
tongentaal  
wonderen  
bovennatuurlijke kennis  
  
Christus de Koning  
  
profetie  
twaalf apostelen  
opkomst van Israël

### GAAN NAAR

genade-evangelie  
Paulus, de prediker  
lichaam van Christus  
genade  
heiden  
hoop in de hemel  
één doop  
geen tongentaal  
geen wonderen  
geen bovennatuurlijke kennis  
Christus Hoofd van het  
lichaam  
geheimenis  
één apostel  
val van Israël



2.

4



FUNDAMENT

1. 6

5

Schrijf de tekst uit I Korinthe 3:10-15 op.

- 1. Wie is het fundament?
- 2. wie heeft het fundament gelegd?
- 3) Waarmee kan het huis gebouwd worden?
- 4) Verliest de gelovige zijn behoudenis?

## WOORDEN VAN GODS WOORD

De mensheid zit zo vast aan het idee dat we God kunnen behagen door de dingen die we doen, dat iedereen van ons van tijd tot tijd vervalt in het "werken" voor behoudenis of om "punten te verdienen". Zelfs een genade-gelovige kan dit doen zonder zich ervan bewust te zijn. Veroordeel niet iemand anders, maar denk aan jezelf. Kun je je nog herinneren dat je ooit iets gedaan hebt waarvan je dacht dat je het moest doen, omdat God anders boos op je zou zijn, of omdat je dacht dat dit je een "betere christen" zou maken, of meer "geestelijk"?

Noem vijf dingen waarin mensen in het algemeen geloven, bijvoorbeeld als je in een vliegtuig stapt, geloof (vertrouw) je in het vliegtuig en in de piloot.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

We geloven in deze dingen, omdat we door ervaringen in het verleden, of door algemene kennis, weten dat we ze kunnen vertrouwen. Soms falen ze echter: een vliegtuig kan een motorstoring krijgen. Een piloot kan een vergissing maken. Maar geloof in God is zeker. Hij faalt nooit. Soms lijkt het of Hij faalt, maar dat is niet waar.

Lees Hebreeën 11. Kies vijf personen uit en leg kort uit hoe zij hun geloof uitoefenden.

Leer Hebreeën 11:1 uit je hoofd

## WOORDEN VAN GODS WOORD

1) Zoek vijf richtlijnen (geen wetten) op voor het leven onder GENADE, (bijvoorbeeld Efeze 4:32, Galaten 6:2).

1)

2)

3)

4)

5)

2) Lees het boek Filemon. Dit is een brief die de apostel Paulus schreef aan zijn vriend Filemon, over zijn weggelopen slaaf Onesimus. In de tijd dat dit gebeurde, gold de rechtspraak van Rome. Deze stond een meester toe om alles te doen met een slaaf, wat hij maar wilde. Hij kon hem voedsel weigeren, en zelfs ter dood brengen. Onesimus had van Filemon gestolen en was "onnut" geweest in het verleden (de Bijbel vertélt ons niet hoe, misschien was hij lui en wilde niet werken), en hij was weggelopen. Nu was hij tot geloof gekomen en behouden, en Paulus stuurt hem terug naar Filemon met deze brief. Het boek vertelt ons niet wat Filemon gedaan had. Schrijf zelf twee mogelijkheden op. En waarin Filemon Onesimus behandelt overeenkomstig de wet, en waarin hij hem behandelt volgens genade. Eindig met een korte toelichting hoe dit verhaal een beeld kan geven van het verschil tussen wet en genade.

Leer Galaten 2:21 uit je hoofd.



## WOORDEN VAN GODS WOORD

Zoek de volgende namen van Christus op, en noteer hoe vaak ze voorkomen in de brieven van Paulus, (Romeinen tot en met Filemon). Gebruik hiervoor een concordantie.

1. Koning
2. Herder
3. Messias
4. Priester
5. Hogepriester (of Grote Hogepriester)
6. Meester
7. Redder
8. Here
9. Here Jezus Christus

Wat leert dit onderzoek je over de namen van Christus?

Hoe behoren we Hem vandaag te noemen?

Leer Filippensen 2:10-11 uit je hoofd.

## WOORDEN VAN GODS WOORD

Omcirkel de werken van het vlees en de vruchten van de Geest, zoals beschreven in Galaten 5:19-22. Schrijf ze op onder de puzzel.

H E E L H E E B L Y D S C H A P G P  
V Y A A N S V R E D E V E D F E O O  
O B Y N V S C H A P P Y D A G E E O  
N M M K E H E E V Y A A L F U A D N  
R A O M N M O O R D O N I G N F E T  
E T E O Y T Y D E O T D E O S G R U  
I I D E N W D I G H W S F E T O T C  
N G I D G E L O O F I C D R I D I H  
I H G I E E G O E D S C H Y G E E T  
G E H G V D N Y D A T A A R H R R I  
H I E H I R D A V R E P O L E Y E G  
E D I E N A H E I D N P A P D E N H  
I E D I G L V K E T T E R Y E N H E  
D H E D R H E T O O R N D Y N D E I  
N O O D E T A O V E R S P E L A I D  
E Z A C H T M O E D I G H ~~F~~ I D D N  
D A D R O N K E N S C H A P P E N D

werken van het vlees

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

vruchten van de Geest

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Waarom zijn er meer WERKEN VAN HET VLEES, dan VRUCHTEN VAN DE GEEST?

Antwoord:

Welke hebben meer kracht? De WERKEN VAN HET VLEES of DE VRUCHTEN VAN DE GEEST. Motiveer je antwoord.

Leer Kolossensen 3:9-10 uit je hoofd.

## PAULUS' TROUW

Vers om uit je hoofd te leren: I Timotheüs 1:13 "Die tevoren een Godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb, in mijn ongeloofigheid."

De apostel Paulus had een verbazingwekkende energie wat het prediken van het genade-evangelie betreft. We lezen in het boek Handelingen dat veel dingen gebeurd zijn met Hem. De meesten van ons zouden allang ontmoedigd geraakt zijn, maar niet de apostel Paulus. We zullen enkele dingen die hij moest ondergaan nader bekijken en ook zien, van Wie hij zijn energie en motivatie kreeg.

II Timotheüs 4:17 "Maar de Here heeft mij bijgestaan en mij bekrachtigd;"

De boodschap die de Here uit de hemel aan de apostel Paulus gaf, wordt het geheimenis genoemd, omdat het geheim gehouden is sinds de grondlegging van de wereld. Soms wordt het ook wel Gods genade-evangelie genoemd, Efeze 2:16, 3:6. Hier volgen enkele dingen die geheim gehouden zijn:

1. De vorming van het lichaam van Christus. Dit was het voornaamste doel van het evangelie welke aan Paulus geopenbaard werd, deze groep, de Gemeente, ofwel het lichaam van Christus. In Romeinen 12:5 verwijst Paulus voor de eerste keer naar dit lichaam: "Alzo zijn wij velen één ..... in Christus". Dit LICHAAM wordt een GEMEENTE genoemd in Efeze 1:22,23: "...en heeft Hem de ..... gegeven tot een Hoofd boven alle dingen, Welke Zijn ..... is." De Gemeente bestaat uit Joden en heidenen, die in deze bedeling gereed zijn. Efeze 2:14: "Want Hij is onze vrede, die deze beiden (Jood en heiden) ... gemaakt heeft,"

### HET LICHAAM VAN CHRISTUS



2. Deze tegenwoordige bedeling van genade begint met de apostel Paulus. Christus heeft het aan hem gegeven. Efeze 3:2: "Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der ..... , die mij gegeven is aan u;"

DE HERE JEZUS

DE APOSTEL PAULUS

3. Het genade-evangelie verheerlijkt de genade van God voor de verloren mensen, en iedereen wordt behouden ALLEEN door genade. De apostel Paulus heeft meer te zeggen over het kruis, het bloed, de dood en de opstanding van Christus, dan welke andere Bijbelschrijver dan ook. Efeze 2:8,9: "Want uit ..... zijt gij zalig geworden door het .....; en dat niet uit u, het is .... gave; Niet uit de ..... opdat niemand roeme".

4. God heeft nu het volk Israël tijdelijk opzijgezet, en kijkt alleen nog maar naar individuen, en niet naar een volk. Romeinen 11:25: "Want ik wil niet broeders, dat u deze ..... onbekend zij, dat de ..... voor een .... over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn." Het was geen verborgenheid dat Israël opzij gezet zou worden, maar wel voor hoelang.

ISRAEL OPZIJGEZET

5. De gelijkheid van Jood en heiden (d.w.z. God ziet hen nu op dezelfde manier). Israël was het uitverkoren volk van God en de heidenen niet. De apostel Paulus zegt nu dat er geen verschil meer is. Romeinen 3:22-23 "...want er is geen onderscheid, want zij hebben ..... , en derven (missen) de heerlijkheid Gods;". Romeinen 11:32: "Want God heeft hen ..... (Jood en heiden) onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun ..... barmhartig zou zijn."

JOOD EN HEIDEN  
GEEN VERSCHIL



6. De éne doop van Efeze 4:5 is de doop door de Heilige Geest. Over deze doop kunnen we alleen lezen in de brieven van Paulus. I Korinthe 12:13: "Want ook wij allen zijn door ... Geest tot één ..... , hetzij ..... , hetzij ..... , hetzij ..... , hetzij ..... ;".  
Dooop betekent: identificatie.



## KONINKRIJK - LICHAAM VAN CHRISTUS

Op het eerste gezicht lijken deze woorden elkaar niet uit te sluiten. En in het algemeen zijn ze niet elkaars tegengestelden. Maar welk contrast zien we in deze woorden? Het verschil tussen twee programma's, namelijk Israël's Koninkrijk, en de Gemeente, het lichaam van Christus.

Het Koninkrijk van Israël behoort niet verward te worden met het Koninkrijk van God, hetwelk gaat over de hele aarde, de hemelen en alle mensen die ooit in God geloofd hebben.

WAT WORDT VEREIST VAN EEN KONINKRIJK?

Een Koning - Dit is belangrijk. Er kan geen koninkrijk zijn zonder koning (of koningin).

Een land - Er zou geen koninkrijk zijn als er geen land was voor de koning om over te regeren.

Onderdanen - Een koning met land, maar zonder onderdanen is een namaak-koning.

Dit Koninkrijk werd beloofd aan Abraham, Isaak en Jakob, en keer op keer aan het volk Israël (II Samuël 12:12). God gaf hen een land, en beloofde hun een koning.

Het land. In het boek Jozua beschrijft God de grootte van het Koninkrijk, het land dat God aan Abraham gaf. Daar lezen we dat het een omvangrijk gebied is. Veel mensen geloven dat we in de eindtijd leven, omdat Israël terug is in het land, en de profetie vervuld is. Maar wanneer God een profetie vervult, dan doet Hij dat volledig, en als deze profetie vervuld wordt dan zal Israël het gehele gebied bezitten.

De koning. God wilde dat Hij de Koning van Israel zou zijn, maar zij wilden een aardse koning zoals alle volken rondom hen. Dus stond God hen toe om een koning te hebben, en Saul was de eerste. Hun geschiedenis laat ons zien dat ze veel beter God als Koning konden hebben!

De onderdanen zijn natuurlijk de Israëlieten. De hoop van Israel is de duizend-jarige regeringsperiode van Christus. Velen denken dat dit een fijne tijd zal zijn. In feite is het duizendjarige rijk gaan betekenen: een periode van grote voorspoed, vrede, gezondheid en geluk. En dit alles zal inderdaad gebeuren voor degenen die de Koning (de Here Jezus Christus) zullen gehoorzamen. Voor degenen die Hem ontkennen, zal Hij regeren met een ijzeren roede, met absolute autoriteit en rechtvaardigheid. Niemand zal in staat zijn om daaraan te ontkomen. Hij kent hun harten. Velen zullen in die tijd ongelukkig zijn, omdat ze Hem niet als Koning erkennen. Hun levens zullen erg moeilijk zijn. Sommigen zullen ter dood gebracht worden.

## HET LICHAAM VAN CHRISTUS

Dit staat in tegenstelling tot het Koninkrijk. Het was nog niet eerder beloofd. Het was een geheim totdat God het openbaarde aan de apostel Paulus. Alles wat te maken heeft met het Koninkrijk is terug te vinden in het Oude Testament, maar de oudtestamentische schrijvers wisten niets over het lichaam. Het lichaam is een speciale groep mensen, maar iedereen kan er deel van gaan uitmaken, Efeze 3:1-6.

Hoewel een gedeelte van het lichaam nu op aarde is, is ons huis nu al in de hemel. Daarom zijn we hier op aarde ambassadeurs. Een ambassadeur is iemand die zijn land dient in een vreemd land. Wij zijn vreemdelingen op aarde en ons huis is in de hemel, II Korinthe 5:20, Efeze 2:6, Filippensen 3:20. Het is veel beter om een deel van Christus te zijn, dan Zijn onderdaan.

Het lichaam van Christus kijkt niet uit naar de duizendjarige regeringsperiode van Christus op aarde. Onze zegeningen, positie, zowel nu als in de toekomst, zijn allen hemels. Wij wachten op de opname, op onze vereniging met Christus, Die ons naar ons huis zal brengen in de hemel. I Thessalonicensen leert veel over dit onderwerp, en ook over: uitverkiezing, de Heilige Geest, zekerheid, de Drieëenheid, opstanding, de drieledige natuur van de mens. Maar merk op dat ieder hoofdstuk eindigt met tenminste één vers wat vooruitblijkt naar de opname, 1:10, 2:19-20, 3:13, 4:15-18, 5:23.

Het is veel beter om een lid te zijn van het lichaam van Christus, dan een onderdaan in het konkrijk van Israël. (de toekomst van Israël ligt hier op aarde; God zal alle beloften vervullen die Hij aan Israël gegeven heeft). Maar onze toekomst ligt in de hemel. Wanneer we opgenomen zullen worden, zal de aarde voorgoed achter ons liggen, en als we eenmaal in de hemel zijn, dan zullen we het zeker niet willen verlaten voor een bezoek aan de aarde! Het zal zoveel beter zijn!

Vers om uit je hoofd te leren: Efeze 1:22,23.



## DE KOMST VAN CHRISTUS

### EERSTE KOMST

Hij kwam om te lijden  
Lukas 17:25

Hij kwam als een baby

Hij kwam als het Lam  
van God, Joh. 1:29

Hij kwam naar een stal

Hij kwam uit gehoorzaam-  
heid aan Zijn Vader  
Johannes 6:38

Hij kwam om te sterven

Hij kwam "privé" (alleen  
een paar schaapherders  
en de wijze mannen  
wisten van Zijn eerste  
komst)

Tussen deze twee gebeurtenissen zal nog iets anders plaatsvinden.  
Lees I Thessalonicensen 4:16-17. Dit wordt de opname genoemd.

### TWEEDE KOMST

Hij zal komen om te regeren  
Openbaring 11:15

Hij zal komen als een  
Koning, Psalm 2:6 (deze  
hele Psalm is een profeti-  
sche tekening van de vesti-  
ging van het Koninkrijk)

Hij zal komen als de Leeuw  
van Juda, Openbaring 5:5

Hij zal komen op een troon  
Mattheüs 25:31

Hij zal komen met gezag  
Filippensen 2:9-11

Hij zal komen om te richten  
en te regeren Op. 11:5

Hij zal in het openbaar  
verschijnen Openbaring 1:7  
Elk oog zal Hem zien, Hij  
zal staan op de Olijfberg  
(Zach. 14:4) en de berg zal  
in tweeën splijten

## ERSTE KOMST

sleutelwoord

LIDDEN

Hij kwam om te lijden aan het kruis, zodat wij behouden kunnen worden door Zijn dood en opstanding.

OPNAME

GEHEIM

Het is niet bekend wanneer Hij zal verschijnen. Het was een geheim voor de oud-testamentische profeten, zij wisten er niets van. Het zal ook een geheim zijn dat Hij verschijnen is. Alleen gelovigen zullen Hem zien. Sommigen die achtergebleven zijn zullen weten wat er gebeurd is, wanneer alle gelovigen verdwenen zijn, omdat ze de Bijbel kennen, maar niet behouden zijn. De verdwijning zal in het geheim plaatsvinden.

TWEDE KOMST

DIENST

Hij zal komen om te regeren, te richten en om satan in de afgrond te werpen. Dan zal Hij de absoute macht hebben. Wij zullen in die tijd in de hemel zijn.

OPNAME!



Wij waren niet op aarde bij Christus' eerste komst, en wij zullen niet op aarde zijn bij Zijn tweede komst. We zullen bij de opname uit de wereld weggenomen worden. Dit kan elk moment plaatsvinden. Daarom is het belangrijk dat je NU de Here Jezus Christus aanneemt als je persoonlijke Verlosser!



